

Peru och Ecuador

Inkaleden och Galápagos

Efter varje dag framgår i kursiv stil vilket hotell samt vilka måltider som är inkluderade i resans pris. Transfers, transporter och utflykter genomförs i internationella grupper, med engelsktalande guider under utflykter, om inte annat framgår av programmet. Vi ber er observera att såväl pris som färdplan är preliminära och kan komma att ändras på grund av omständigheter utanför Kon-Tiki Resors kontroll som t.ex. ändrade valutakurser, tidtabeller, strejker, myndighetsdirektiv, väder, strejker, överbokningar etc.



Dag 1 Sverige - Lima, Peru

Ni flyger på morgonen från antingen Stockholm, Göteborg, Linköping eller Köpenhamn med KLM till Amsterdam. Härifrån fortsätter ni med samma flygbolag direkt till Lima, Perus huvudstad, där ni landar på kvällen. Ni möts vid ankomsten och körs till ert hotell, som ligger centralt i den trevliga stadsdelen Miraflores, känt för sina många restauranger, barer och affärer.

Hotel Leon de Oro (3). Måltider ombord på planen.*

Dag 2 Lima: Stadsrundtur

Förmiddagen är ledig för att vila ut er efter den långa resan. Mitt på dagen så hämtas ni på hotellet och körs till den trevliga restaurangen Rosa Nautica, som ligger på en pir över Stilla havet, för en trevlig lunch, innan ni bjuds på en stadsrundtur. Lima grundades 1535 av spanjorerna, som behövde en stad vid kusten för att skeppa ut det guld och silver som man lade beslag på från inkarikets rikt dekorerade tempel. Stadsrundturen är fokuserad på de gamla delarna av Lima, som också är uppsatta på UNESCO:s världsarvslista. Särskilt det stora torget är imponerande, med katedralen och ärkebiskopens palats. Ni kommer åter till hotellet sent på eftermiddagen och har kvällen ledig.

Hotel Leon de Oro (3). Frukost, lunch.*

KON-TIKI RESOR

Dag 3 Lima - Cuzco

På morgonen körs ni till flygplatsen för att flyga till inkarikets gamla huvudstad, Cuzco. Vid ankomsten möts ni och körs till ert hotell. Resten av dagen är ledig för att på egen hand ströva runt i den underbara staden och vänja er vid den tunna luften. Tänk på att ta det lugnt denna första dag på hög höjd, Cuzco ligger på hela 3 310 meters höjd. Den bästa medicinen för att aklimatisera sig är att ta det lugnt med såväl alkoholhaltiga drycker som tobak, dricka mycket vatten och gärna vila ett par timmar efter ankomsten. På eftermiddagen rekommenderar vi ett besök vid huvudtorget Plaza de Armas och den närbelägna gränden Hatun Rumiyoq, där ni kan se den berömda 12-kantiga stenen! Här i närheten ligger även de mycket charmiga hantverkskvarteren San Blas. *Hotel Plaza San Francisco (3*). Frukost, måltid ombord på planet.*



Gränden Hatun Rumiyoq i Cuzco

Dag 4 Cuzco: Omgivningar



Korikancha, Cuzco

På förmiddagen kommer ni att besöka några av de ruiner som omger Cuzco. Ni börjar med det viktigaste templet under Inkatiden, Korikancha. I trädgården utanför templet stod en gång lamor och andra djur av guld och betade av majs och säd—också de i guld. Det måste ha varit en fantastisk syn! Murarna här var täckta med plattor av gediget guld. Allt detta lät spanjorerna smälta ner, en enorm förlust för såväl inkafolket som eftervärlden. Ni fortsätter sedan till Sacsayhuaman, strax utanför Cuzco. Denna enorma befästning, den största stenen här väger hela 130 ton och

forslades i kilometer hit, fungerade också som en ceremoniell plats under Inkatid. Ni besöker också några mindre kända, men mycket sevärda, mindre ruiner som Puka Pukara, Qenqo och vattentemplet Tambomachay innan ni kommer tillbaka till hotellet vid middagstid.

Hotel Plaza San Francisco (3). Frukost.*

Dag 5 Cuzco

Dagen är ledig för att på egen hand upptäcka denna fantastiska stad.

Hotel Plaza San Francisco (3). Frukost.*

Dag 6 Cuzco - Inkaleden

Tidigt på morgonen (mellan klockan 4-5) hämtas ni på hotellet och körs till Piskacuchu (2 700 m ö h), som ligger på Km 82 längs järnvägen mellan Cuzco och Machu Picchu. Här börjar ni er vandring med att gå över en bro och fortsätter längs Urubambafloden. Vandringen går till en början på flack terräng till Miskay (2 800 m ö h). Här börjar stigen klättra till dess ni cirka fem timmar senare når er första campsite vid byn Wayllabamba (3 000 m ö h). Längs vägen har ni en spektakulär utsikt över Vilcanotabergen på andra sidan Urubambafloden, med dess högsta berg Veronica (5 832 m ö h)

Camping. Frukost, lunch, middag.



Bärare bär den gemensamma utrustningen

KON-TIKI RESOR

Dag 7 Inkaleden



Det finns gott om vackra vyer längs vägen!

Ni går upp runt 6.00 och efter frukost lämnar ni Wayllabamba för att börja den svåraste delen av Inkaleden, som består av en brant stigning som varar ca nio km. Under denna stigning så förändras naturen, från *sierran* till *punan*, högländsterräng bestående av gult ichugräs och låga, vindpinade buskar. På vägen till det första bergspasset, Abra Warmihuañusca (den döda kvinnans pass), kommer ni att se domesticerade lamor och alpackor betades av ichugräset. Ni kommer också att vandra igenom molnskog, som karakteriseras av mångfalden av

epifyter (det vill säga växter som växer på andra växter eller träd). Denna typ av skog är hem för många olika fågelarter, bl a kolibrier, och den andinska björnen som även kallas för glasögonbjörn. Vi rekommenderar er varmt inför denna dag att bunkra med er snacks, t.ex. choklad och andra sötsaker, för att hålla sockernivån hög vilket hjälper mot den höga höjden. Direkt efter passet, så går stigen neråt till Pacaymayodalen (3 600 m ö h), där ni campar denna natt.

Camping. Frukost, lunch, middag.

Dag 8 Inkaleden

Denna dag är den längsta men samtidigt den mest imponerande och intressantaste, då ni kommer att vandra förbi ett antal ruiner från inkatid. Ni kommer att stanna vid dessa ruiner och få en förklaring av den medföljande guiden (engelsktalande). Från Pacaymayo börjar ni vandringen som till en början stiger ganska kraftigt till det andra passet, Abra de Runkurakay (3 970 m ö h). Halvvägs upp besöker ni ruinerna med samma namn som passet. Denna ruin, som ligger på 3 800 m ö h, består av en oval byggnad som tros ha fungerat som ett vakttorn. Efter att ha passerat passet, går stigen neråt till Yanacocha (Svarta



Imponerande Wiñaywayna

Lagunen) och ni kommer återigen in i molnskog, för att till slut komma fram till Sayamarca (3 624 m ö h). Dessa imponerande ruiner består av en halvcirkelformad byggnad, trånga gator och bevattningskanaler. En lätt stigning tar er till det tredje passet, Abra de Phuyupatamarca, som ligger på 3 700 m ö h. Under denna stigning kommer ni att förstå vilka oerhört skickliga hantverkare Inka var, då stigen på sina håll är skild från bergsväggen! Ni går igenom en tunnel, gjord under Inkatid, för att komma fram till passet ruinerna med samma namn som är en av de bäst bevarade ruinerna längs Inkaleden. Phuyupatamarca betyder Staden ovan molnen, och man har en mycket imponerande utsikt över dalgången härifrån. Från passet följer en vandring nedför trappor ner till Wiñaywayna som ligger på 2 700 m ö h. Vid denna campsite finns en lodge med restaurang, bar och toaletter med varma duschar. Campsiten har samma namn som ruinerna fem minuters vandring härifrån, som är mycket imponerande med åtskilliga terrasser och en uppdelning i en religiös och en bostadsdel.

Camping. Frukost, lunch, middag.

KON-TIKI RESOR

Dag 9 Inkaleden - Machu Picchu - Aguas Calientes



Fantastiska Machu Picchu!

Denna fjärde och sista dag går ni upp klockan 4.00 och lämnar Wiñaywayna en timme senare för den avslutande vandringen till solporten, Inti Punku, som tar cirka en timme. Härifrån kommer ni att se soluppgången över de fantastiska ruinerna nedanför – Machu Picchu! Efter en knapp timmes vandring till kommer ni fram till denna mytomspunna plats. Ni går först och registrerar er och lämnar era ryggsäckar (kostnad cirka 3 USD) för att njuta av ruinerna utan dessa på ryggen. Direkt därpå följer en guidad tur av Machu Picchu som tar ungefär två timmar. Därefter har ni ledig tid för att vandra runt på egen hand; då ni kommer att bo i Aguas Calientes, som ligger i en dalgång nedanför

ruinerna, denna natt så åker ni ner när ni själva vill. Aguas Calientes betyder varmt vatten och i utkanten ligger varma källor; ett perfekt sätt att avrunda en härlig dag på!

Hostal Presidente (2). Frukost.*

Dag 10 Aguas Calientes - Cuzco

Ni har dagen ledig fram till dess att tåget går tillbaka till Cuzco på eftermiddagen. Om ni vet med er att ni kommer att vilja åka upp till Machu Picchu även denna dag så rekommenderar vi att boka det i förväg på www.machupicchu.gob.pe, då antalet besökare numera är begränsat till 2 500 om dagen. Tågresan tillbaka till stationen Poroy utanför Cuzco tar drygt fyra timmar. Här möts ni vid ankomsten och körs till ert hotell.

Hotel Plaza San Francisco (3). Frukost.*

Dag 11 Cuzco - Lima - Quito

Ni körs till flygplatsen för att flyga tillbaka till Lima. Här byter ni plan och reser vidare efter ett par timmars väntan till grannlandet Ecuadors huvudstad, Quito. Ni möts vid ankomsten och körs till ert hotell, som ligger mycket centralt i den nya delen av staden.

Hotel Quito (4). Frukost, måltider ombord på planen.*

Dag 12 Quito: Stadsrundtur och ekvatormonumentet

De gamla delarna i Quito är skyddade av Unesco och varför är lätt att förstå. De vindlande gränderna, de rikt utsmyckade vitkalkade husen och de fantastiska kyrkorna gör att det känns som om man befann sig i en annan tid. Den mest berömda kyrkan i Quito är San Fransisco-kyrkan, vars väggar är täckta av bladguld. Nära intill ligger La Compañía-kyrkan vilken också den är rikt utsmyckad. Ni åker sedan 22 km norr om Quito till världens största ekvatormonument, Mitad del Mundo. Här kan ni stå med benen på vardera halvklotet och även besöka experimentcentrat, där ni kan se bevis på att vattnet i toaletter snurrar åt olika håll på norra och södra halvkloten när man spolrar!

Hotel Quito (4). Frukost.*

Dag 13-20 Galápagos

Galápagos är ett av de resmål som nästan alla har hört talas om och många drömmer sig till. Varför är inte så svårt att förstå – det är verkligen så som man tror att det är. För att gå iland måste man kliva över sjölejon som ligger och sover på klipporna, man måste gå runt ruvande fåglar på stigarna; Galápagos är ett unikt resmål för dig som är intresserad av djur och natur. Det mesta man ser runt sig är endemiskt, det vill säga finns bara här, och ingen annanstans i världen kommer man så nära djuren!



Det finns gott om sjölejon på Galápagos!

Som ett billigare alternativ till kryssningarna så kan du bo på hotell och göra dagsutflykter från detta.

KON-TIKI RESOR

På alla båtar finns gratis dricksvatten, samt alkoholhaltiga drycker och läsk till försäljning. Snorkelutrustning finns på de flesta båtar, men ta gärna med snorkel och mask då kvaliteten är varierande och ofta dålig. Båtarna går de längre sträckorna på natten för att det ska bli så mycket tid som möjligt på öarna. Om du har anlag för sjösjuka, ta med tabletter eller plåster mot detta hemifrån. Särskilt under torrperioden maj-december kan det gå en hel del sjö, medan det är lugnare under regnperioden januari-april.

Till Galápagos finns ingen bästa tid att åka, hela året lämpar sig lika väl. Januari-april kan det komma en del skurar, men oftast lyser solen från en klarblå himmel. Temperaturen i luften ligger mellan 26-32 grader, i vattnet mellan 20-24. Under torrsäsongen maj-december är det något kyligare såväl i luften, 22-25, som i vattnet, 18-21, det regnar sällan och öarna täcks ofta av ett dis kallat *garúa*. Oavsett när du åker, ta med solkräm med hög faktor och en solhatt eller keps mot den starka solen. En mindre vattenflaska är bra att ha med sig från fastlandet, då man kan fylla på denna och ha med sig på promenaderna på öarna.

Guiderna på Galápagos är anställda av nationalparken och delas in i tre klasser:

Klass 1

Guiderna talar grundläggande engelska, har motsvarande gymnasieutbildning, kan regionen, har gått kursen Guia Naturalista I som nationalparken ger, får leda grupper upp till 10 personer.

Klass 2

Guiderna talar bra engelska, har motsvarande gymnasieutbildning eller universitetsexamen i biologi eller liknande, har gått kursen Guia Naturalista II som nationalparken ger, får leda grupper upp till 16 personer.

Klass 3

Guiderna talar bra engelska, har universitetsexamen i biologi eller liknande, har gått kursen Guia Naturalista III som nationalparken ger, går leda grupper upp till 16 personer. En Klass III-guide måste också ha minst 10 års erfarenhet av att leda grupper på Galápagos.



Galápagosköldpadda

Vi ber er observera att vad som i Ecuador räknas som bra kunskaper i engelska, inte nödvändigtvis räknas som detta i Sverige.

Tidigare fanns ett bra system vad gäller uppdelningen av klasser på båtarna. Denna är numera inte giltig; en båt som rankas som förstaklass av en lokal operatör rankas som turistklass av en annan. Rent generellt kan sägas att ju dyrare båt, desto högre standard. Om man har överseende med trånga hytter, över- och underslafar samt lite eftersatt underhåll så

kan dock även de mindre dyra båtarna ge en fantastisk upplevelse.

I alla priser ingår helpension och flyg från Quito eller Guayaquil tur och retur. Var vänlig och observera att inträdesavgiften till nationalparken inte ingår. Denna är för närvarande på 120 USD och betalas vid ankomsten till öarna. Avgiften måste betalas kontant, resecheckar eller kort accepteras inte.

I detta förslag har vi valt att inkludera M/Y Coral I, en mycket bra båt med god standard. Denna båt har en systerbåt, M/Y Coral II, som håller samma standard, har samma färdplan men som tar 20 passagerare. Då dessa båtar har gemensamt bokningssystem, så kan ni eventuellt hamna på denna båt istället. Alla färdplaner på Galápagos är preliminära och kan komma att ändras med kort varsel. Dag 20 flyger ni till Guayaquil, Ecuadors största stad, där ni möts och körs till ert hotell.

Dag 13-19: M/Y Coral I (Standard Plushytt). Frukost, lunch, middag. Dag 20: Hotel Oro Verde (5). Frukost.*

KON-TIKI RESOR

Coral I

Avgångar	8 dagar: söndag-söndag / onsdag-onsdag 5 dagar: onsdag-söndag 4 dagar: söndag-onsdag
Luftkonditionering i hytt	Ja
Hytter	Samtliga hytter med två sängar, två Standardhytter, åtta Standard Plushytter, åtta Juniorhytter
Dusch/WC i hytt	Ja
Passagerare	36
Guide	Klass 3
Längd	40 meter
Bredd	9 meter
Snorklingsutrustning	Finns att låna gratis ombord. Våtdräkt finns att hyra (kostnad 25 USD per person vid fyra- eller femdagarskryssningar, 50 USD vid åttadagarskryssning)



KON-TIKI RESOR

Färdplan	Avresa söndag, jämn vecka	Avresa söndag, udda vecka
Söndag	Baltra / Santa Cruz (Charles Darwin)	Baltra / Santa Cruz (Charles Darwin)
Måndag	Floreana	Santa Fé / Södra Plaza
Tisdag	Española	Norra Seymour / Santa Cruz (Bachas)
Onsdag	Daphne / Baltra / Santa Cruz (Ballena)	San Cristóbal (Tijeretas / Cerro Colorado)
Torsdag	Isabela (Tagus Cove) / Fernandina	San Cristóbal (Cerro Brujo / Punta Pitt)
Fredag	Isabela (Elizabeth Bay / Urbina Bay)	Mosquera / Bartolomé
Lördag	Santiago (Espumilla / Sullivan Bay)	Rabida / Santiago (Puerto Egas)
Söndag	Santa Cruz (Högländerna) / Baltra	Santa Cruz (Högländerna) / Baltra

Jämna veckor



Udda veckor



Standardhytterna är i genomsnitt 7 m² stora och ligger på nedre däck. Standard Plushytterna är i genomsnitt 12 m² stora och har två enkelsängar som kan göras om till en dubbelsäng. Dessa hytter ligger på

KON-TIKI RESOR

nedre däck och har så kallade hyttventiler som fönster. Juniorhytterna är i genomsnitt 12 m² stora, har större fönster och ligger på mellersta och övre däck. Samtliga hytter har egen dusch och WC.

Dag 21 Guayaquil -

Dagen är ledig fram till dess att ni hämtas på hotellet på eftermiddagen och körs till flygplatsen för att påbörja er hemresa. Ni flyger med KLM på kvällen direkt till Amsterdam.

Frukost, måltider ombord på planet.

Dag 22 - Sverige

Ni landar i Amsterdam på eftermiddagen och fortsätter härifrån med KLM till Stockholm, Göteborg, Linköping eller Köpenhamn, där ni landar åter sent på eftermiddagen - många upplevelser och erfarenheter rikare!

Måltider ombord på planen.

Pris per person	75 900 kr
Betalningar vid bokning	
Anmälningavgift per person	18 000 kr
Slutbetalning per person	57 900 kr
Villkor vid avbokning	
> 42 dagar före avresa	Anmälningavgiften är förverkad
42-0 dagar före avresa	100 % av resans pris

Priset är baserat på två resande och att det finns platser i billigaste bokningsklass på flygen.

Anmälningavgiften betalas inom en vecka efter att ni har erhållit bokningsbekräftelse. Slutbetalningen sker sedan sex veckor före avresa.

Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris. Kontrollera vad din hemförsäkring täcker. Ofta finns det möjlighet att komplettera med reseskydd. Ett avbeställningsskydd ger möjlighet att boka av resan vid till exempel sjukdom. Genom oss kan du köpa avbeställningsförsäkring genom Gouda reseförsäkringar. För mer information om denna se deras hemsida, www.gouda-rf.se. Denna försäkring måste betalas i samband med anmälningavgiften och kostnaden är 5 % av resans pris. Vi hjälper er mer än gärna med att teckna försäkringen och behöver i sådana fall era personnummer. Kontakta oss om detta är av intresse.

Vad ingår i resans pris?

- Flyg Sverige-Lima / Guayaquil-Sverige med KLM
- Flyg Lima-Cuzco t/r med lokalt flygbolag
- Flyg Lima-Quito med lokalt flygbolag
- Flyg Quito-Galápagos-Guayaquil med Avianca
- Transfers, transporter och utflykter beskrivna i programmet
- Logi på beskrivna hotell, del i dubbelrum, eller alternativ av likvärdig standard
- 8-dagars Galápagoskryssning, M/Y Coral I eller II, del i Standard Plushytt
- Engelsktalande guide under utflykter
- Måltider beskrivna i programmet
- Inträdesavgifter under utflykter (undantag, se nedan)
- Flygskatter och bränsletillägg
- Informationsmaterial

KON-TIKI RESOR

Vad ingår ej i resans pris?

- Inträdesavgift till Galápagos nationalpark (f n 120 USD/person)
- Måltider utöver de nämnda i programmet
- Egna utgifter
- Avbeställningsförsäkring
- Eventuell dricks till guider, chaufförer och besättning



Blåfotad sula på Galápagos

KON-TIKI RESOR



Upplevelser utöver det vanliga!

Roslagsgatan 58, 113 54 Stockholm

Telefon: 08-31 26 00 E-post: info@kon-tiki-resor.se Internet: www.kon-tiki-resor.se