

## Peru och Bolivia

Resdatum	
2019	8-27 mars, 25 oktober-13 november
2020	13 mars-1 april, 23 oktober-11 november

Efter varje dag framgår vilket hotell samt vilka måltider som är inkluderade i resans pris. Transfers och utflykter sker med privata bussar, chaufförer samt engelsktalande guider, om inte annat framgår av programmet. Svensk färdledare medföljer under hela resan. Vi ber er observera att såväl pris som färdplan är preliminära och kan komma att ändras på grund av omständigheter utanför Kon-Tiki Resors kontroll, som t.ex. ändrade valutakurser, tidtabeller, myndighetsdirektiv, strejker, väder, överbokningar etc.



### Dag1 Sverige - Lima, Peru

På morgonen flyger vi med KLM från antingen Stockholm, Göteborg eller Köpenhamn till Amsterdam. Härifrån fortsätter vi med samma flygbolag efter en kort väntan direkt till Lima, Perus huvudstad, där vi landar på kvällen. Vi möts vid ankomsten och körs till hotellet, som ligger i det trevliga distriktet Miraflores, känt för sina många restauranger, affärer och barer.

*Hotel San Agustin Exclusive (3\*). Måltider ombord på planen.*

### Dag 2 Lima: Matlagningskurs och stadsrundtur

Förmiddagen är ledig för att vila ut efter gårdagens långa resa. Mitt på dagen åker vi sedan till den trevliga restaurangen Rosa Nautica, vackert belägen på en pir vid Stilla havet. Här får vi lära oss att göra ett par av det peruanska kökets mest berömda specialiteter, nationaldrinken pisco sour och den fräscha fisk- och skaldjursrätten ceviche. Vi äter sedan lunch här innan vi ger oss ut på en stadsrundtur. Lima grundades av spanjorerna 1535, då de ansåg det alltför komplicerat att ha sin huvudstad i Cuzco uppe i bergen. Det var härifrån allt guld och silver från de erövrade områdena skeppades ut till Spanien. Den gamla stadsdelen är uppsatt på Unescos lista över världsarv och här besöker vi bland annat katedralen, där inkarikets baneman Francisco Pizarro ligger begravd, samt det magnifika ärkebiskopens palats bredvid.

*Hotel San Agustin Exclusive (3\*). Frukost, lunch.*

# KON-TIKI RESOR

## Dag 3 Lima - Paracas: Ballestasöarna - Ica



*Humboldtpingviner och inkatärnor på Ballestasöarna*

En dag full med upplevelser som börjar redan vid fyratiden på morgonen, då vi lämnar huvudstaden och reser söderut längs den fascinerande och karga kustöknen. Detta område är ett av världens torraste - i trakterna runt Lima regnar det i genomsnitt cirka 3-4 millimeter per år! Efter knappt fyra timmars resa kommer vi fram till Paracas, där en båt väntar på oss för att ta oss ut till Ballestasöarna. Denna lilla ögrupp, också känd som "Lilla Galápagos", hyser faktiskt världens tätaste fågelkolonier! Vi ser bland annat Humboldtpingviner, den vackra inkatärnan och Perupelikaner - förutom mängder med sjölejon, som ofta kommer mycket nära båten. Efter båtturen åker vi den korta sträckan till staden Ica, där vi bor på ett hotell vid lagunen Huacachina som är en oas i den omgivande

öknen. Läget är minst sagt spektakulärt, här är vi omgivna av mäktiga sanddyner som är upp till ett par hundra meter höga. På eftermiddagen har vi möjlighet att göra en utflykt med så kallade *dune buggies*, omgjorda fordon som är särskilt anpassade för äventyrlig körning på sanddynerna. Denna utflykt ingår inte i resans pris och bokas på plats. Ungefärlig kostnad är motsvarande cirka 200 kronor per person.

*Hotel Mossone (3\*). Frukost, lunch.*

## Dag 4 Ica: Stadsrundtur och piscodestilleri - Nazca

På förmiddagen gör vi en stadsrundtur i Ica. Staden grundades redan 1563 och det finns en hel del byggnader kvar från kolonialtiden, även om mycket har förstörts av jordbävningar under åren. Den stora sevärdheten här är dock det utmärkta museet med många lämningar efter de gamla kustkulturerna, framför allt från Paracas- och Nazcakulturerna. Bland annat finns här fantastiskt väl bevarade textilier, vilket var något av en specialitet för dessa kulturer och flera kranier, som visar på deras bruk att platta till och förlänga sina huvuden. Ica är också centrum för tillverkningen av pisco, en spritdryck som tillverkas av destillerat vin. Vi besöker en vingård utanför staden och får lära oss mer om tillverkningen. Naturligtvis får vi möjlighet att provsmaka denna dryck, som är basen i drinken pisco sour som vi fick lära oss att göra i Lima! Vi fortsätter sedan vår resa söderut och kommer fram till Nazca sent på eftermiddagen.



*Den spektakulärt belägna oasen Huacachina*

*Hotel Casa Andina Standard Nazca (3\*). Frukost.*

## Dag 5 Nazca: Nazcalinjerna och Chauchilla -

Idag väntar oss en av Perus främsta sevärdheter - Nazcalinjerna. För att kunna se dem ordentligt krävs att man flyger över dem, vilket vi också kommer att göra på förmiddagen idag. Vi går ombord på små Cessnaplan för en timmeslång flygtur över dessa enorma figurer och linjer. Här finns en kondor med ett vingspann på 130 meter, en 180 meter lång ödla, en 90 meter lång apa med en fantastiskt inristad svans mm. Lika imponerande är de spikraka linjer som löper flera kilometer genom öknen. Vem som konstruerade Nazcalinjerna och varför är fortfarande en gåta. Den mest kända teorin är kanske Erich von Dänickens, att de skulle utgöra landningsplatser för UFO:er! Betydligt mer trolig är Maria Reiches att de skulle utgöra någon slags astronomisk kalender ur vilken man skulle kunna utläsa när det var dags att så och skörda. Troligen så tillverkades de av Paracas- och Nazcakulturerna mellan 900 f Kr och 600 e Kr. Just det faktum att de bara kan ses till fullo från luften har fått arkeologer att spekulera i att dessa kulturer

# KON-TIKI RESOR



En av de berömda figureerna - apan

kände till varmluftsballongen. Vi återvänder sedan till hotellet, där vi checkar ut. Vi kan dock förvara våra väskor i receptionen fram tills vi lämnar Nazca på kvällen. På eftermiddagen besöker vi den säregna platsen Chauchilla, en urgammal begravningsplats för Paracas- och Nazcafolken. Här kan vi se ett antal mumifierade kroppar som sänkts ned i sina gravar med tillbehör såsom lergods och inlindade i de vävda textilier som speciellt utmärker denna civilisation. På kvällen går vi sedan ombord på den reguljära förstaklassbuss som tar oss över natten till Arequipa.

*Övernattning ombord på bussen. Frukost.*

## Dag 6 - Arequipa: Stadsrundtur

Vi kommer fram till Arequipa på morgonen, möts vid ankomsten och körs till hotellet. Vi har tillgång till våra rum direkt vid ankomsten. Efter några timmars vila ger vi oss ut på en stadsrundtur i Arequipa, som är Perus näst största stad med knappt en miljon invånare. Staden är känd för att ha den bäst bevarade koloniala arkitekturen i hela Peru och många av husen är byggda av en ljus färgad vulkanisk sten kallad *sillar*, därför har den fått smeknamnet "*Den vita staden*". Staden ligger också vackert med vulkanen Misti i



Vackert kapell i klosterkomplexet Santa Catalina

bakgrunden. Vi kommer att besöka de mest intressanta delarna av staden, bland annat klostret Santa Catalina som stod färdigt år 1579 och fortfarande fungerar som ett nunnekloster. Detta stora komplex är som en "stad i staden". Sedan 2000 är Arequipas gamla stadskärna uppsatt på Unescos världsarvslista.

*Hotel Casa Andina Standard (3\*). Frukost.*

## Dag 7 Arequipa - Colca Canyon



Alpackor på vägen till Colca Canyon

Dagens resa tar oss genom ett flackt, men mycket vackert, landskap där Andernas snöklädda berg ständigt är närvarande. Vi gör flera stopp längs vägen för att beundra de vackra vyerna och hinner säkerligen med att prova på resans första kopp koka-te. Kokabladd har i århundraden tuggats av ursprungsbefolkningen för att underlätta tungt arbete på höga höjder. De har också en mättande effekt och ökar syreupptagningsförmågan. På vägen reser vi genom en nationalpark, där vi har goda möjligheter att se den vilt levande vikunjan, som

ger världens finaste ull. Detta är en av fyra arter av lamadjur, som faktiskt är närmast besläktade med kamelen! Vi kommer också säkert se flockar av lamor och alpackor. Vid lunchtid kommer vi fram till Colca Canyon, som är en av världens djupaste raviner, dubbelt så djup som Grand Canyon i USA! På eftermiddagen kommer vi att ta en promenad i byn Chivay, som är det största samhället i Colca. Här ser vi

# KON-TIKI RESOR

kvinnor klädda i de vackra traditionella kläderna och besöker den lokala marknaden med sitt härliga folkvimmel. På vägen tillbaka har vi möjlighet att besöka de varma källorna och ta ett dopp i det behagliga, cirka 35-38 gradiga vattnet. Inträde ingår inte i resans pris och ligger på cirka 30 kronor per person. Kanske får du se världens största kolibriart här, jättekolibrin, som är relativt vanlig i denna region.

*Hotel Casa Andina Colca (3\*). Frukost, lunch, middag.*

## Dag 8 Colca Canyon: Cruz del Condor - Puno

Tidigt på morgonen åker vi till Cruz del Condor, den bästa platsen i världen för att se den fågel som förknippas så intimt med Sydamerika – kondoren. De magnifika fåglarna, med ett vingspann på upp till tre meter, ligger i denna gryta för att vänta på de varma uppvindar som tar dem till högre höjder. En fantastisk upplevelse! Vi har gott om tid för att njuta av detta naturens skådespel och förhoppningsvis komma riktigt nära dessa majestätiska fåglar. I närheten kan man även se gravar hängande på sluttningarna, dessa härstammar från före inkatiden. Vi reser sedan vidare och passerar bergspasset Patapampa, som är resans högsta punkt på hela 4 890 meters höjd. Här gör vi förstås ett stopp för att fotografera och beundra de mäktiga vyerna. På vägen passerar vi också flera små laguner, där vi har möjlighet att se flamingos med sin vackra, rosa fjäderdräkt som de får av de räddjur som utgör större delen av födan. På kvällen kommer vi fram till Puno, den största staden vid Titicacasjöns strand.

*Hotel Eco Inn (3\*). Frukost.*



*Kondor vid Cruz del Condor*

## Dag 9 Puno - Uros - Taquile - Amantani



*Stickande män på ön Taquile*

En hel dag på Titicacasjöns klarblå vatten! Efter frukost går vi ombord på vår båt och börjar dagen med att besöka de berömda vassöarna. Urosindianerna bygger sina öar helt av totora-vassen, när man går på dem så fjädrar de och står man stilla för länge sipprar vattnet igenom! De ankrar öarna med stora pålar som de sticker genom vasslagren och ner i botten. Fukten från sjön tränger genom öns vasslager och Urosindianerna har därför ofta problem med reumatism och andra ledsjukdomar. För att råda bot på det så lyfter de med jämna mellanrum på sina hyddor och fyller på med vass, så att de hela tiden sover ett par decimeter ovanför öns nivå. Vi

fortsätter sedan till ön Taquile, en båtresa på ett par timmar. Här håller man väldigt hårt på sina traditioner. Indianerna bär fortfarande sina traditionella kläder och enligt traditionen sticker alla män och kvinnorna spinner – hela tiden, även när de går! Detta för att man och kvinna lever tillsammans under en prövotid innan de gifter sig och under denna tid måste mannen sticka en gåva till kvinnan som ska godkännas av hennes föräldrar innan det blir tal om giftermål. Här äter vi lunch och har sedan lite ledig tid för att gå runt i den charmiga byn. Sedan väntar en kort promenad ner till piren där båten tar oss vidare till den vackra grannön Amantani. Det finns inga hotell på ön, men ett antal indianfamiljer har rum som de hyr ut. En unik och annorlunda upplevelse, där man kommer värdfamiljen och det lugna vardagslivet i byn mycket nära!

*Lokalt boende (enkel logi). Frukost, lunch, middag.*

# KON-TIKI RESOR

## Dag 10 Amantani - Copacabana, Bolivia

Vi lämnar Amantani på morgonen och åker båt tillbaka till Puno. Här väntar vår buss på oss och vi hämtar vårt bagage på hotellet innan vi åker vidare längs Titicacasjöns södra strand, en vacker resa. Efter ett par timmars färd kommer vi fram till gränsen till Bolivia, där vi går genom passkontrollen och byter buss för dagens sista sträcka till Copacabana. Denna charmiga stad har gett namn åt Rio de Janeiros berömda strand, stadens helgon är nämligen ett av de mest vördade i Latinamerika och på vägen mot La Paz kan man se många som till fots valfärdar hit.



Efter att vi kommer fram till vårt hotell på eftermiddagen har vi resten av dagen ledig för egna promenader; gå gärna ner till någon av de trevliga, små restaurangerna nere vid sjön för att se solnedgången, som brukar vara mycket vacker här!

*Hotel Rosario del Lago (3\*). Frukost.*

## Dag 11 Copacabana: Isla de la Luna och Isla del Sol



En spännande och mycket vacker dag väntar då vi ger oss ut med båt på Titicacasjön. Vi börjar med att besöka den lilla ön Isla de la Luna (Månön). Här lever bara sex familjer och vi kommer att få tillfälle att se hur deras vardagsliv ser ut. Enligt legenden så var det här som Viracocha, inkas skapargud, sade åt månen att stiga upp, därav namnet. Här finns även några imponerande ruiner, bland annat Iñaq Uyu som byggdes mellan 1000 och 1500 e Kr. Detta tempel kan ha varit en begravningsplats för inkavinnor av

hög börd, men detta är inte säkert. Vi fortsätter sedan till Isla del Sol (Solön), som är en mytomspunnen plats som ansågs som helig av inkafolket. Enligt inkafolkets tro så var det på denna ö som Viracocha skapade de första människorna, Manco Capac och Mama Ocllo, som senare vandrade upp till Cuzco och blev de första inkahärskarna. Mer än 80 inkaruiner finns utspridda på ön och det är inte bara för dessa vi besöker den - även naturen på denna karga ö fascinerar. De cirka 4 000 människorna som lever här livnar sig framför allt på jordbruk och vi kommer här få många tillfällen till intressanta möten. Här börjar vi med att besöka palatset Pilkokaina, som byggdes under inkan Tupac Yupanqui, som härskade mellan 1471 och 1493. Vi promenerar sedan upp till byn Yumani, varifrån vi har en sagolik utsikt över ön, den omringliggande Titicacasjön samt de mäktiga och snöklädda topparna i bergskedjan Cordillera Real i bakgrunden. Så småningom kommer vi fram till den imponerande *Escalera del Inca*, en trappa med 205 steg som börjar vid *Fuente del Inca*, en helig vattenkälla vars vatten leds ner bredvid trappan. Innan vi åker båt tillbaka till Copacabana så ser vi resterna av den trädgård som inkafolket lät anlägga här för att odla såväl nyttoväxter som blommor och träd. Man byggde den i terrasser för att skapa olika mikroklimat.

*Hotel Rosario del Lago (3\*). Frukost, lunch.*

# KON-TIKI RESOR

## Dag 12 Copacabana: Stadsrundtur - La Paz

Efter frukost ger vi oss ut på en liten promenad i staden, där vi naturligtvis besöker Copacabanas främsta sevärdhet, den vackra kyrkan som är byggd i morisk stil. Utanför säljs olika amuletter; i Bolivia samsas gammal folketro med katolicismen på ett unikt sätt. Vi åker sedan till Tiquinasundet, som skiljer Titicacasjöns två delar åt. Här åker vi färja över det smala sundet och fortsätter sedan vår resa med buss till Bolivias administrativa huvudstad, La Paz, som är världens högst belägna huvudstad på 3 600 meters höjd. Utsikten över staden när vi kommer på altiplanon är oförglömlig; La Paz ligger i en gryta nedanför högplatån och i bakgrunden ligger det 6 400 meter höga, snöklädda berget Illimani! Vi åker linbana från högplatån ner till staden. De senaste åren har ett system av linbanor byggts i La Paz och de har blivit en succé - i frånvaron av tunnelbana har dessa lett till en markant minskning av trafik och utsläpp!

*Hotel Rosario (3\*). Frukost.*



*Välsignande av bilar framför kyrkan i Copacabana*

## Dag 13 La Paz: Stadsrundtur och Måndalen



*På häxmarknaden i La Paz*

Både i och utanför La Paz finns oerhört mycket att se. Vi börjar dagens utflykt med att besöka Valle de la Luna, Måndalen, som ligger strax utanför staden. Som namnet antyder känns det verkligen som att vara på en annan planet – det är ett underligt landskap! Vi åker sedan tillbaka till staden där vi bland annat besöker den berömda häxmarknaden, där alla möjliga ingredienser för diverse häxbrygder säljs, bl.a. torkade lamafoster. Denna marknad visar verkligen hur de gamla traditionerna och religionerna har kunnat leva kvar trots att spanjorerna gjorde sitt bästa för att få folk att glömma dem. Häxmarknaden ligger precis vid den berömda hantverksgatan

Calle Sagarnaga, som vi går längsmed för att beundra det imponerande hantverk som säljs här.

*Hotel Rosario (3\*). Frukost.*

## Dag 14 La Paz: Tiwanaku

En av Bolivias största sevärdheter väntar idag när vi reser västerut till Tiwanaku. Denna stad, som var huvudstad för en civilisation med samma namn, tros ha grundats som en liten by 1500 f Kr och växte till stad mellan 1400 till 1300 f Kr. Mycket är dock höljt i dunkel vad gäller den tidiga historien. De ruiner vi kan se här idag är dock senare, de är byggda mellan 800-1000 e Kr. Den civilisation som levde här gick plötsligt under, man spekulerar i om det kan ha berott på översvämningar av Titicacasjön som ledde till att fälten förstördes. Tiwanaku var huvudstaden för ett rike som



*Några av templen i imponerande Tiwanaku*

# KON-TIKI RESOR

omfattade halva Bolivia, södra Peru, norra Chile och nordvästra Argentina; faktum är att denna civilisation lärde inkafolket mycket om konsten att bygga i sten. Naturligtvis är Tiwanaku uppsatt på Unescos lista över världsarv. Vi har gott om tid för dessa imponerande ruiner, där de mest iögonfallande byggnadsverken är Akapanapyramiden, Ansiktenas tempel och den berömda solporten.

*Hotel Rosario (3\*). Frukost, lunch.*

## Dag 15 La Paz - Cuzco, Peru: Stadsrundtur och omgivande ruiner



*Detalj från den mäktiga befästningen Sacsayhuaman*

Efter en tidig frukost åker vi till flygplatsen, som ligger i förstaden El Alto på högplatån ovanför La Paz. Denna flygplats är världens högst belägna kommersiella flygplats, den ligger på cirka 4 100 meters höjd, och det låga luftmotståndet gör att man har fått bygga landningsbanan extra lång. Piloterna som flyger på La Paz har dessutom en särskild utbildning och planen förstärkta däck för att klara de tuffa förhållandena! Vi flyger härifrån till Cuzco, inkarikets gamla huvudstad. Denna stad är en av Latinamerikas, om inte världens, charmigaste

städer med en fantastisk historia. Spanjorerna erövrade Cuzco 1533 och rev då mycket för att göra plats för sina egna hus och kyrkor, men man behöll de otroligt välkonstruerade grunderna som de insåg att de omöjligt kunde göra lika bra. Så var man än går i Cuzco har man inkafolkets berömda murar runtom sig, gjorda helt utan murbruk men uthuggna som tredimensionella pussel så att de passar perfekt ihop. Det är faktiskt sant att man inte kan få in en knivsegg i skarven! Då Cuzco ofta drabbas av jordbävningar lutar alla murar exakt sju grader, den perfekta vinkeln för att motstå jordbävningar. På eftermiddagen kommer vi att besöka några av ruinerna i och omkring Cuzco. Vi börjar med det viktigaste templet under inkatiden, Korikancha. I trädgården utanför templet stod en gång lamor och andra djur av guld och betade av majs och säd – också de i guld. Det måste ha varit en fantastisk syn! Murarna här var täckta med plattor av gediget guld. Allt detta lät spanjorerna smälta ner, en enorm förlust för såväl inkafolket som eftervärlden. Innan vi lämnar staden så besöker vi den imponerande katedralen vid huvudtorget Plaza de Armas. Vi fortsätter sedan till Sacsayhuaman, strax utanför Cuzco. Denna enorma befästning, den största stenen här väger hela 130 ton och forslades i kilometer hit, fungerade också som en ceremoniell plats under Inkatid. Vi besöker också några mindre kända, men mycket sevärda ruiner som Puka Pukara, Qenqo och vattentemplet Tambomachay innan vi kommer tillbaka till hotellet.

*Hotel Rumi Punku (3\*). Frukost.*

## Dag 16 Cuzco: Urubamba - Aguas Calientes

Denna dag kommer vi att resa runt i Urubambadalen. Namnet betyder "helig dal" och den ansågs som sådan då det var härifrån Cuzco fick sin mat. Dalen ligger nästan 1 000 meter lägre och längsmed dess sluttningar kan vi se de gamla terrasseringarna från inkatid. Vi lämnar Cuzco på morgonen och åker de 32 kilometrarna till Pisac. Här hålls Perus mest berömda marknad och hela byn fylls av marknadsstånd när indianerna från de kringliggande byarna kommer hit för att sälja sitt hantverk. På marknaden kan du hitta allt, från ponchos och tröjor i lamaull till grönsaker, plasthinkar, kycklingar osv. Färgprakten är enorm – det är ett härligt skådespel! På bakgatorna kan du leta upp någon av de lokala "barerna", håll utkik efter träskäften med en tygbit virat runt toppen. Det



*På marknaden i Pisac*

indikerar att det finns färsk chicha, ett majsbrännvin, till salu. Här får du sitta på det stampade jordgolvet

# KON-TIKI RESOR

hemma hos en familj med ditt glas, medan marsvinen springer omkring på golvet! Vi fortsätter sedan till Ollantaytambo som är en av de mest imponerande inkaruinerna. Ollantaytambo var ett stort religiöst centrum och här ser man verkligen bevis på hur skickliga konstruktörer inkafolket var. Vi har gott om tid här innan tåget går härifrån på kvällen. Passa på att utforska den traditionella byn, som är den enda byn från inkatid som fortfarande är bebodd. Arkeologerna ser Ollantaytambo som det enda välbevarade exemplet på för-columbiansk stadsplanering. Resan till Aguas Calientes, som ligger i dalgången nedanför Machu Picchu, tar knappt två timmar.

*Hotel Casa Andina Classic Machu Picchu (3\*). Frukost, lunch.*

## Dag 17 Aguas Calientes: Machu Picchu - Cuzco



*Fantastiska Machu Picchu!*

Tidigt på morgonen åker vi buss upp för den slingrande serpentinvägen till ett av världens sju nya underverk: Machu Picchu! Denna stad byggdes under inkan Pachacutec omkring 1440 och arkeologiska fynd har visat att detta inte var någon vanlig stad utan snarare ett slags sommarresidens för inkan och hovet, med ett stort palats och tempel. Man uppskattar att det maximalt bara kan ha bott cirka 750 personer i staden. Spanjorerna hittade aldrig hit då den troligtvis redan var övergiven när de kom till Peru, så byggnaderna är mycket väl bevarade - detta är

verkligen en av världens största sevärdheter och gör ingen besviken! Läget är även det spektakulärt, då ruinerna ligger på en bergskam med nästan lodräta, drygt 400 meter höga, sluttningar vid sidorna. Efter en guidad rundvisning så äter vi lunch på hotellet nära Machu Picchu och har sedan ledig tid för att på egen hand gå runt i området. Vi åker tillbaka till Cuzco sent på eftermiddagen.

*Hotel Rumi Punku (3\*). Frukost, lunch.*

## Dag 18 Cuzco

Ledig dag för att njuta av denna fantastiska stad. I närheten av vårt hotell ligger den vackra gränden Hatun Rumiyoc, där vi ser den berömda 12-kantiga stenen som verkligen är ett under av ingenjörskonst. Det är svårt att förstå att inkafolket aldrig upptäckte järnet! Om man följer gränden uppåt så kommer man till de mycket charmiga hantverkskvarteren i stadsdelen San Blas. Vi rekommenderar varmt ett besök här, då det dessutom finns många trevliga mindre restauranger och barer, en del med en fantastisk utsikt över staden. På kvällen går vi ut tillsammans och äter en avskedsmiddag på en traditionell restaurang. Medan vi äter får vi njuta av typisk andinsk musik och dans.



*Den 12-kantiga stenen i gränden Hatun Rumiyoc*

*Hotel Rumi Punku (3\*). Frukost, middag.*

## Dag 19 Cuzco -

På förmiddagen åker vi ut till flygplatsen för att påbörja hemresan. Vi flyger tillbaka till Lima, där vi hämtar ut vårt bagage och checkar in på nytt. Vi flyger sedan på kvällen med KLM till Amsterdam.

*Frukost, måltider ombord på KLM.*

## Dag 20 - Sverige

Vi landar i Amsterdam på eftermiddagen och fortsätter sedan med KLM till Stockholm, Göteborg, Linköping eller Köpenhamn, där vi landar åter på kvällen - många upplevelser och erfarenheter rikare!

*Måltider ombord på planen.*



# KON-TIKI RESOR

Pris per person	42 900 kr
Enkelrumstillägg	6 400 kr
<b>Betalningar vid bokning</b>	
Anmälningavgift per person	5 000 kr
Slutbetalning per person	37 900 kr
<b>Övrig information</b>	
Antal resenärer	Min 8, max 18
Möjliga anslutningsorter	Stockholm, Göteborg, Linköping, Köpenhamn
<b>Villkor vid avbokning</b>	
> 42 dagar före avresa	Anmälningavgiften är förverkad
42-0 dagar före avresa	100 % av resans pris

Eventuellt enkelrumstillägg betalas i samband med slutbetalningen. Anmälningavgiften betalas inom en vecka efter att bekräftelse erhållits, slutbetalningen betalas sex veckor före avresa.

Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris. Kontrollera vad din hemförsäkring täcker. Ofta finns det möjlighet att komplettera med reseskydd. Ett avbeställningsskydd ger möjlighet att boka av resan vid till exempel sjukdom. Genom oss kan du köpa avbeställningsförsäkring genom Gouda reseförsäkringar. För mer information om denna se deras hemsida, [www.gouda-rf.se](http://www.gouda-rf.se). Denna försäkring måste betalas i samband med anmälningavgiften och kostnaden är 5 % av resans pris. Vi hjälper er mer än gärna med att teckna försäkringen och behöver i sådana fall era personnummer. Kontakta oss om detta är av intresse.

## Vad ingår i resans pris?

- Flyg Sverige-Lima t/r med KLM
- Flyg La Paz-Cuzco med lokalt flygbolag
- Flyg Cuzco-Lima med lokalt flygbolag
- Svensk färdledare
- Engelsktalande specialistguider
- Logi på beskrivna hotell eller alternativ med likvärdig standard
- Transfers, transporter och utflykter
- Måltider beskrivna i programmet
- Inträdesavgifter under utflykter
- Flygskatter och bränsletillägg
- Informationsmaterial

## Vad ingår ej i resans pris?

- Flygplatsskatter i Nazca (f n 10 USD per person)
- Måltider utöver de nämnda i programmet
- Måltidsdryck till inkluderade måltider
- Egna utgifter
- Avbeställningsskydd
- Eventuell dricks till lokala guider och chaufförer

# KON-TIKI RESOR



Upplevelser utöver det vanliga!

Roslagsgatan 58, 113 54 Stockholm

Telefon: 08-31 26 00 E-post: [info@kon-tikiresor.se](mailto:info@kon-tikiresor.se) Internet: [www.kon-tikiresor.se](http://www.kon-tikiresor.se)