

Kuba och Jamaica

Med avslutning vid Niagarafallen!

Resdatum

2019

31 mars-21 april

Efter varje dag framgår vilket hotell samt vilka måltider som är inkluderade i resans pris. Transfers och utflykter sker med privat fordon, chaufför samt engelsktalande guider, om inte annat framgår av programmet. Svensk färdledare medföljer under hela resan. Vi ber er observera att såväl pris som färdplan är preliminära och kan komma att ändras på grund av omständigheter utanför Kon-Tiki Resors kontroll, som t.ex. ändrade valutakurser, tidtabeller, myndighetsdirektiv, strejker, väder, överbokningar etc.



Dag 1 Sverige - Havanna, Kuba

Vi flyger från Köpenhamn mitt på dagen med Air Canada till Toronto. Anslutningsflyg från Stockholm eller Göteborg, vilka ingår i resans pris, sker med SAS. Vi landar i Toronto på eftermiddagen och fortsätter härifrån med Air Canada till Havanna, Kubas huvudstad, där vi landar sent på kvällen. Vi möts vid



ankomsten och körs till vår logi. Under dagarna på Kuba så kommer vi att bo i privata hus, så kallade *casas particulares*, ett bra sätt att komma lokalbefolkningen nära!

Privata hus.

Måltider ombord på Air Canada.

Dag 2 Havanna: Stadsrundtur

På morgonen möter vår guide upp för att ta med oss på en promenad i de gamla stadsdelarna, vilka är uppsatta på Unescos världsarvslista. Havannas gamla stadsdel är rätt sliten, men mycket charmig och det är lätt att

KON-TIKI RESOR

drömma sig tillbaka till de tider då Hemingway med vänner satt på någon av denne berömde författares favoritbarer El Floridita eller La Bodeguita del Medio. Stolta bilägare till gamla amerikanska bilar från det flärdfulla 50-talet kryssar genom staden och ger gatubilden ytterligare krydda och atmosfär. Vi besöker bland annat det klassiska hotellet Ambos Mundos, där Hemingway bodde i sju år på 1930-talet. Hans rum, nummer 511, är idag ett litet museum och har lämnats som det var när författaren flyttade ut 1939. Kuba är intimt förknippat med rom och vi gör ett stopp på museet tillägnat denna dryck, där vi får lära oss hur man tillverkar ett av de mest berömda kubanska märkena, Havana Club. Vi får också naturligtvis möjlighet att provsmaka! Efter en liten kurs i hur man blandar cocktails så äter vi lunch på Bodeguita del Medio, vilket var den bar där Hemingway föredrog att ta sina *mojitos*. På eftermiddagen kommer vi ha lite ledig tid på hantverksmarknaden och återvänder sedan till vår logi. På kvällen äter vi middag på klassiska El Floridita, där den berömda drinken *daiquiri* uppfanns, och åker sedan ner till fortet La Cabaña för att se den gamla traditionen då man avfyra en kanon klockan 21.00 för att markera stadspartarnas stängning för dagen. Denna tradition härrör från 1700-talet och vakterna är klädda i tidstypiska kläder, en annorlunda sevärdhet! *Privata hus. Frukost, lunch, middag.*

Dag 3 Havanna: Tur i gamla bilar och matlagningskurs i Cojímar

Vi fortsätter att utforska Havanna idag. På morgonen väntar en udda utflykt då vi hämtas med några av de amerikanska 50-talsbilar som man ser överallt på Kuba! Vi åker runt i staden med dessa bilar i ett par timmar och tar in de många vyerna. Vi passerar flera av stadens klassiska landmärken som statyn Alma Mater, universitetet, La Rampa med sina många barer, hotellet Havana Libre med flera. Vi åker sedan till det lilla samhället Cojímar, ett par mil öster om Havanna, där en matlagningskurs på restaurangen Café Ajiaco väntar! Denna börjar med en promenad i



trädgården där vi får frukter, grönsaker och örter förklarade för oss. Vi kommer att få lära oss att göra Kubas nationalrätt, stuvningen Ajiaco, och andra för ön typiska rätter - som vi sedan naturligtvis äter till lunch! Cojímar var platsen där Hemingway träffade den sjöman som blev inspiration för den berömda romanen "*Den gamle och havet*". På eftermiddagen kommer vi att ha ledig tid för att på egen hand fortsätta upptäcka spännande Havanna. Gå gärna ner till strandpromenaden Malecón, här samlas Havannaborna för att njuta av den spektakulära solnedgången över havet.

Privata hus. Frukost, lunch.

Dag 4 Havanna - Playa Larga



Vi reser idag till öns södra kust och orten Playa Larga, som ligger vid Bahía de Cochinos (Grisbukten). Playa Larga, vilket betyder den långa stranden, är inte bara känt för sin vackra strand utan även för att vara en inkörsport till den närbelägna nationalparken Ciénaga de Zapata som vi kommer att utforska imorgon. På vägen kommer vi att besöka en uppfödningplats för Kubakrokodiler. Denna för Kuba endemiska art, det vill säga den finns bara här, är starkt utrotningshotad. Arten blir lite drygt två meter lång och är den krokodilart som lever mest på land.

Vi kommer även att ta en båtutture till en rekonstruerad taíno by. Taíno var en folkgrupp som vid

KON-TIKI RESOR

spanjorernas ankomst till Västindien levde på Stora Antillerna: Kuba, Hispaniola, Puerto Rico, Jamaica och på Bahamas. Namnet Kuba (Cuba) kommer från taínoernas eget namn på ön. Väl framme i Playa Larga har vi möjlighet att ta ett dopp i det inbjudande azurblå havet!

Privata hus. Frukost, middag.

Dag 5 Playa Larga: Nationalparken Ciénaga de Zapata

Vi går upp tidigt för att göra en utflykt till den spektakulära nationalparken Ciénaga de Zapata, känt för att vara en av världens bästa platser för fågelskådning. Här finns mer än 175 fågelarter och 22 av Kubas totalt 30 endemiska arter har påträffats i nationalparken. Några av de mest spektakulära arterna vi har möjlighet att se är landets nationalfågel, den vackra kuba-trogonen, världens minsta fågel, den endast cirka 5-6 centimeter långa bikolibrin som är endemisk för Kuba, den vackra papegojarten Kubaamazon, den endemiska Kubaparakiten och många fler.



Världens minsta fågel, bikolibrin, finns bara på Kuba!

Det är dock inte bara för fågellivet vi gör utflykten hit - även floran är spektakulär och i detta våtmarksområde finns hela fyra arter av mangrove. Ciénaga de Zapata är den bästa platsen för att se Kubakrokodil i det vilda och vi har även möjlighet att se spetskrokodil, Kubaboa, den endemiska bäverrattsarten Desmarests hutia och, med tur, kanske till och med lamantin (en art av sjöko). En spännande dag utlovas där vi också kan ta ett dopp i Kubas djupaste saltvattengrotta, Cueva de los Peces!

Privata hus. Frukost, middag.

Dag 6 Playa Larga - Cienfuegos: Stadsrundtur och lagunen Guanaroca



Karibflamingos i Guanaroca-lagunen

Dagens resa är cirka 120 km lång och tar oss österut till staden Cienfuegos. Efter att vi har checkat in ger vi oss ut på en stadsrundtur till fots i staden, vars arkitektur till stor del karakteriseras av palats och residens. Staden visar en för Karibien anmärkningsvärd blandning av stilar från såväl tidigt 1800-tal till 1900-tal. Cienfuegos historiska stadskärna sattes 2005 upp på världsarvslistan som det bästa kvarvarande exemplet på spanska upplysningstidens genomförda stadsplaneringar vid tiden för koloniseringen av nya

världen. Vi äter sedan lunch på en lokal restaurang och på eftermiddagen besöker vi den vackra lagunen Guanaroca, där en båttur väntar. Även här finns ett mycket rikt fågelliv och lagunens största sevärdhet är kolonin av vackert rosa karibflamingos!

Privata hus. Frukost, lunch.

Dag 7 Cienfuegos: Omgivningar

Efter frukost beger vi oss till Yaguanabodalen utanför staden. Vi går här en promenad för att njuta av den vackra naturen och få den mycket rika floran och faunan förklarad för oss. Under rundturen här kommer vi också att ha en storslagen utsikt över Karibiska havet. På eftermiddagen besöker vi vattenfallen El Nicho, där vi äter lunch på en vackert belägen restaurang. El Nicho är egentligen en serie vattenfall, där det högsta är hela 30 meter högt. Här finns två naturliga pooler där vi kan ta ett dopp och även ta en dusch i något av de mindre vattenfallen! Runt fallen finns även flera leder där vi kan gå på egen hand. Vi kommer åter till Cienfuegos sent på eftermiddagen.

Privata hus. Frukost.

KON-TIKI RESOR

Dag 8 Cienfuegos - Trinidad: Stadsrundtur

Vi fortsätter vår resa österut till en av de bäst bevarade koloniala städerna i världen – Trinidad. Staden med den omgivande dalgången Valle de los Ingenios sattes upp på Unescos världsarvslista redan 1988 och atmosfären och byggnaderna ger verkligen en beskrivande bild av svunna tider då sockerrörshandel och slavhandel stod på sin absoluta höjdpunkt i denna region. På vägen till Trinidad ser vi lämningar efter forna plantager och stannar vid gården Manaca Iznaga där ägarens hus, ett torn



Vacker vy över charmiga Trinidad

och några *barracones*, de ursprungliga slavkvarteren, finns kvar. Trots att *barracones* numera används som bostadshus och är i dåligt skick, är huset, som idag hyser en restaurang, och tornet väl underhållet. Det 45 meter höga tornet uppfördes någon gång mellan 1830 och 1835 av ägaren Alejo Iznaga. Till skenet var det ett bevakningstorn för att ge vakterna 360 graders vy över sockerrörsfälten där slavar arbetade men den utgjorde också en symbol för Iznagas makt, såväl över sina slavar som inom sockerindustrin (en gång i tiden var tornet den högsta byggnaden på Kuba). En stor klocka som tidigare fanns i tornet och användes för att signalera att slavarnas arbetsdag var slut finns vid tornets fot. Mot en avgift, som inte ingår i resans pris, så kan ni gå upp i tornet för att se utsikten över de vackra omgivningarna. På eftermiddagen väntar en stadsrundtur i Trinidad, under vilken vi bland annat kommer att besöka Casa de la Trova, en välkänd samlingspunkt för musiker som utövar den för Kuba traditionella musikstilen *son*, som är en ursprungsform av salsan. På det rustika och charmiga La Canchánchara, en byggnad från 1700-talet, får vi prova en svalkande romcocktail bestående av sockerrörsbrännvin, lime och honung, vilken bär samma namn som baren. Dagen avslutas med att besöka stadens marknad, där olika hantverkare bjuder ut sina varor. Ett bra tillfälle för shopping av eventuella souvenirer!

Privata hus. Frukost, lunch.

Dag 9 Trinidad: Topes de Collantes



Kubatrogon i Topes de Collantes

Idag kommer vi att göra en utflykt till naturreservatet Topes de Collantes nära Trinidad. Detta område av ön är känt för sitt utmärkta kaffe och vi kommer att besöka Casa del Café, för att lära oss mer om odlingen av denna populära bön och hur kaffet blir till. Vi kommer också att gå en vacker vandring genom den orörda naturen med en kunnig guide för att eventuellt få se Kubas nationalfågel, Kubatrogonen. Har vi inte sett bikolibrin tidigare så har vi möjlighet att se den här liksom andra vackra fåglar som den endemiska kubatodin

och flera arter av kolibrier. Vandringen tar oss till den vackra lagunen El Venado och vattenfallet El Rocío, där vi har möjlighet att ta ett dopp. Vi kommer åter till Trinidad på eftermiddagen och har lite ledig tid för att på egen hand fortsätta upptäcka denna vackra stad.

Privata hus. Frukost, lunch.

KON-TIKI RESOR

Dag 10 Trinidad - Santa Clara - Havanna

En vacker resa väntar idag då vi reser tillbaka till huvudstaden. På vägen passerar vi flera tobaksodlingar och om någon av dessa har öppet så gör vi ett besök för att se tillverkningen av det som Kuba kanske framför allt är känt för - cigarrer! Vi gör också ett kort stopp i Santa Clara, som var platsen för den sista striden under revolutionen 1958. Här ser vi Che Guevaras monument och mausoleum från utsidan innan vi fortsätter till Havanna.

Privata hus. Frukost, lunch.



Den vackra stranden i Montego Bay

Dag 11

Havanna - Montego Bay, Jamaica

Tidigt på morgonen åker vi ut till flygplatsen, varifrån vi flyger till Miami med American Airlines. Efter en kort väntan här så fortsätter vi med samma flygbolag till Montego Bay på Jamaica. Dessa två öar är grannar men känns helt olika - från kubansk salsa har vi nu förflyttat oss till reggaemusikens ö! Vi kommer här att bo bara ett par minuters promenad från den vackra stranden, som är en av Jamaicas mest berömda. Eftermiddagen är ledig, så möjlighet finns att gå ner till denna för lite sol och bad.

Toby's Resort (3). Frukost, middag.*

Dag 12 Montego Bay: Omgivningar



Vi matar kolibrier på Rockland's Bird Sanctuary

Idag kommer vi att upptäcka Montego Bays vackra omgivningar, som präglas av kuperad och lummig natur. Vi kommer att besöka en by för att komma vardagslivet nära och även en liten gård, där vi lär oss mer om de lokala grödorna. Till lunch väntar Jamaicas nationalrätt, *jerk chicken*, på Barbecue Centre. Om man skulle utse något som är typiskt för denna charmiga ö så är det just denna rätt - och reggae förstås! Det är få andra platser i världen som känns så avslappnade och vänliga som Jamaica. Överallt möts man av ett "power" eller "hey mon" och en utsträckt knytnäve till hälsning. Vi

avslutar dagens utflykt på Rockland's Bird Sanctuary, där vi får möjlighet att handmata kolibrier med sockervatten. Här kommer vi med största sannolikhet att se Jamaicas nationalfågel, den vackra och endemiska rödnäbbade vimpelkolibrin. Lokalt kallas den dock för *Doctor Bird*.

Toby's Resort (3). Frukost, lunch, middag.*

Dag 13 Montego Bay - Falmouth - Albert Town - Ocho Rios

Dagen börjar med ett besök i en av Jamaicas vackraste och mest intressanta städer, Falmouth. Staden grundades 1769 och blomstrade i cirka 40 år därefter som centrum och hamn för sockerrörshandeln. Faktiskt hade Falmouth ett vattenledningssystem före städer som New York! Än idag finns många välbevarande byggnader kvar från denna tid och det är en njutning att gå runt på stadens charmiga gator med sina hus målade i regnbågens alla färger. Vi fortsätter sedan till Albert Town, ett litet samhälle beläget mitt i det så kallade Cockpit Country. Namnet kommer från det lokala namnet för grunda grottor. Denna del av Jamaica karaktäriseras av sin dramatiska natur och vi kommer att gå en guidad promenad för att njuta av

KON-TIKI RESOR

denna. Här finner man öns största kvarvarande regnskog och har vi tur så ser vi den västra hemisfärens största fjäril, den endemiska Jamaicasvalstjärten. Här finns även 90 % av beståndet av den endemiska papegojarten svartnäbbad amazon. Vi kommer fram till Ocho Rios sent på eftermiddagen.

Hibiscus Lodge (3). Frukost, middag.*

Dag 14 Ocho Rios: Omgivningar

Vi reser längsmed nordkusten till Geddes Great House, som ligger på en höjd med fantastisk utsikt över havet. Huset byggdes 1792 och att gå runt på ägorna här är som att ta ett steg tillbaka i tiden. Under vår guidning så kommer vi också att besöka fängelsehålorna där slaverna som jobbade på plantagen spärrades in efter en lång dag ute på fälten. Vi har smakat nationalrätten *jerk chicken* förut, men här kommer vi att få lära oss hur man gör den! Traditionellt så rökgrillas kycklingen i delade oljefat, vilket ger den en fantastisk saftighet. På vägen tillbaka till Ocho Rios så stannar vi vid Fern Gully, en plats där hela 300 arter av ormbunkar finns, samt vid hantverksmarknaden.

Hibiscus Lodge (3). Frukost, lunch, middag.*



Vi lär oss laga Jerk Chicken idag!

Dag 15 Ocho Rios - Port Antonio: Stadsrundtur och omgivningar



Blå lagunen gör skäl för namnet!

Resan fortsätter österut mot Port Antonio i nordost. På vägen stannar vi vid en plantage, där vi kan ta en färskpressad juice på någon tropisk frukt i säsong medan vi beundrar kolibriernas aktivitet när de suger nektar från de många blommorna. Port Antonio grundades redan 1723 och är en av Jamaicas största sevärdheter, både för sin historia och sina spektakulära omgivningar, men också på grund av sin avslappnade atmosfär. Stadens storhetstid började på 1880-talet

då hamnen här blev centrum för bananhandeln. Åtskilliga filmer har spelats in här, bland annat *Cocktail* med Tom Cruise, och den berömde amerikanske skådespelaren Errol Flynn blev så förälskad i Port Antonio att han köpte ett hus här. Efter vår guideade rundtur i staden, där vi bland annat ser 1700-talsfortet Fort George, så åker vi till den berömda Blå lagunen. Den gör verkligen skäl för namnet och vi har naturligtvis möjlighet att ta ett bad i det inbjudande vattnet! Det var här filmen med samma namn, med Brooke Shields i huvudrollen, spelades in. Vi hinner även med att besöka den fantastiska stranden Frenchman's Cove, som ligger inbäddad i tropisk grönska, innan vi kommer åter till hotellet.

Bay View Eco Resort (3). Frukost, middag.*

Dag 16 Port Antonio: Reach Falls och Rio Grande

Vi börjar dagen med att besöka vattenfallet Reach Falls som forsar längs en klippvägg ner i en smaragdgrön naturlig pool, där vi kan ta ett dopp. Runt fallen finns en rik flora och fauna, bland annat har här påträffats hela 23 ormbunksarter och det är vanligt att se svartnäbbad amazon och den likaledes endemiska gulnäbbade amazonen. Jamaica är känt i fågelskådarkretsar då ön har hela 28 endemiska arter och totalt har den lilla ön fler fågelarter än Sverige! Vi tar sedan en promenad längsmed den vackra bukten Long Bay, där vi också har möjlighet att äta lunch på klassiska Boston Jerk Centre. På eftermiddagen väntar ett litet äventyr då vi åker ner till Rio Grande. Här vi går ombord på bambuflottar för att sakta färdas längsmed

KON-TIKI RESOR

floden. Vi kommer att ha en vacker utsikt över bergskedjan Blue Mountains, som vi kommer att utforska närmare under morgondagen. En mycket rofylld utflykt kryddad med en storslagen natur!

Bay View Eco Resort (3). Frukost, middag.*

Dag 17 Port Antonio - Blue Mountains - Kingston: Stadsrundtur

När vi idag reser söderut mot huvudstaden Kingston väntar en minst sagt storslagen natur, när vi kör över Blue Mountains. Detta område är uppsatt på Unescos världsarvslista, både för sitt kulturella värde då bergen var en tillflyktsort för förrymda slavar, så kallade *maroons*, och urbefolkningen *taíno*, men även för dess biologiska mångfald. Blue Mountains är också känt för sitt kaffe, som av många kännare anses som världens bästa. Naturligtvis kommer vi under dagen att få prova detta och även få tillfälle att träffa ättlingar till *maroons* för att lära oss mer om



deras mycket intressanta historia. Vi kommer även få en musik- och dansuppvisning och den som vill får naturligtvis göra dem sällskap! Vi gör ett stopp vid den mycket vackra botaniska trädgården Castleton. Den grundades redan 1862 och här finns några mycket sällsynta arter som till exempel västindisk mahogny och maboloträd. Efter de lugna och avslappnade platser vi har besökt hittills på Jamaica så kan Kingstons folkvimmel komma som en chock! Väl framme i huvudstaden, som har knappt 700 000 invånare, så gör vi en kort stadsrundtur. En av höjdpunkterna under denna är utan tvekan besöket vid Devon House, byggt 1991 av George Stiebel, Jamaicas första svarta miljonär. Som inte insidan av detta pampiga hus vore nog så är trädgården runtom mycket vacker och rofylld. Vi avslutar rundturen här med att provsmaka Jamaicas bästa glass - Devon House I-Scream!

Hotel Four Seasons (3). Frukost, middag.*

Dag 18 Kingston: Bob Marley-museet - Alligator Pond - Treasure Beach



Om du skulle nämna en person som du förknippar med Jamaica så skulle svaret säkerligen bli Bob Marley! Under våra dagar här så har du redan märkt att hans musik spelas överallt och naturligtvis är inget besök på Jamaica komplett utan ett besök i hans forna hem i Kingston, som idag är museum. Vi lämnar sedan huvudstaden bakom oss. På vägen längs den vackra södra kusten stannar vi vid de många fruktständer utanför Mandeville - en höjdpunkt med ett besök på Jamaica är de många exotiska frukterna. I Alligator Pond, som är känt för sina fantastiska fisk-

och skaldjursrestauranger, så stannar vi för lunch på den klassiska restaurangen *Little Ochie*. Hit åker Kingstonborna bara för att äta lunch här! Vi stannar också vid öns mest berömda utsiktspunkt, *Lover's Leap*, där det sägs att två slavar kastade sig ut då de inte fick varandra på grund av en svartsjuk plantageägare. Här är vi på hela 600 meters höjd och kan se ut över stora delar av ön. Sent på eftermiddagen kommer vi fram till *Treasure Beach*. Detta är inte den bästa stranden på Jamaica, men atmosfären är det! Här är det dreadlocks, små strandbarer och avslappnad stämning som gäller. Strax utanför kusten ligger en av världens mest udda barer, *Pelican Bar*, dit man bara kommer med båt. Färdledaren kommer naturligtvis att ta initiativ till en utflykt hit!

Sunset Resort (3). Frukost, middag.*

KON-TIKI RESOR

Dag 19 Treasure Beach- YS Falls - Black River - Negril

Vi fortsätter vår resa västerut från Treasure Beach på förmiddagen. Första stoppet idag gör vi vid YS Falls, kanske Jamaicas vackraste vattenfallsområde. Här finns hela sju vattenfall, flera av dem med en naturlig pool vid foten där vi kan bada, så glöm inte badkläder! Dessutom kantas fallen av en grön och lummig natur och här finns goda möjligheter att se flera arter av kolibrier. Nästa stopp gör vi vid Bamboo Avenue, där vägen kantas av upp emot tio meter höga bambuträd i fyra kilometer. Denna aveny planterades på 1700-talet av



Seven Mile Beach i Negril är en av världens vackraste stränder

ägarna till plantagen Holland för att ge skugga till resenärer och för att skydda vägen mot erosion. När vi kommer fram till floden Black River så ger vi oss ut på en båtutflykt i detta omfattande våtmarksområde. Att detta är ett av Jamaicas naturskönaste områden kommer vi att förstå snabbt och vi kommer med största sannolikhet att se såväl spetskrokodiler som många fågelarter. Vi stannar också vid det berömda Ricks Cafe, en av öns mest berömda barer. Inte så mycket för det spektakulära läget utan framför allt för klippdykarna som i solnedgången kastar sig ut från de mer än tio meter höga klipporna ner i det azurblå vattnet. I Negril bor vi precis vid en av världens vackraste stränder, Seven Mile Beach. Negril är också känt för sina många små barer där ofta lokala reggaeband uppträder. Vi ger oss ut på kvällen för att se om vi hittar någon spelning!

Merrils Beach Resort II (3). Frukost, middag.*

Dag 20 Negril - Montego Bay - Toronto, Kanada

Förmiddagen är ledig för att njuta av den kritvita stranden. Mitt på dagen lämnar vi sedan Negril och åker till flygplatsen i Montego Bay. Härifrån flyger vi på eftermiddagen med Air Canada till Toronto, där vi landar på kvällen. Vi möts vid ankomsten och körs till vårt centralt belägna hotell.

Chelsea Hotel (4). Frukost, måltid ombord på planet.*

Dag 21 Toronto: Niagarafallen -



De mäktiga Niagarafallen!

En spännande utflykt väntar idag då vi lämnar Toronto efter frukost och reser mot Niagarafallen! På vägen gör vi ett stopp i den lilla staden Niagara-on-the-Lake. 1792 utsågs denna stad till huvudstad i Övre Kanada, men under kriget 1812 så jämnades staden med marken av brittiska styrkor innan de drog sig tillbaka, och huvudstaden flyttades till Toronto. Britterna återuppbyggde senare staden och idag har den mycket av sin historia charm i behåll. Niagara-on-the-Lake sägs av många vara den vackraste staden i Kanada och är idag en stor turistattraktion. De mäktiga

Niagarafallen är verkligen ett naturens underverk. Dessa enorma fall ligger på gränsen mellan Kanada och USA och består av tre större fall: Amerikanska fallen, Hästskofallen och Brudslöjefallen. Hästskofallen är de bredaste, hela 920 meter, och ligger till två tredjedelar i Kanada. Vi kommer att gå längs en tunnel för att komma bakom just Hästskofallen, ett annorlunda sätt att verkligen uppleva kraften i detta imponerande fall! Härifrån åker vi sedan till flygplatsen i Toronto för att påbörja vår hemresa. Vi flyger på kvällen med Air Canada till Köpenhamn.

Frukost, måltider ombord på planet.

KON-TIKI RESOR

Dag 22 - Sverige

Vi landar i Köpenhamn på förmiddagen. Ni som reser åter till Stockholm eller Göteborg fortsätter med SAS härifrån.

Måltider ombord på Air Canada.

Pris per person	54 900 kr
Enkelrumstillägg	6 900 kr
Betalningar vid bokning	
Anmälningavgift per person	5 000 kr
Slutbetalning per person	49 900 kr
Övrig information	
Antal resenärer	Min 8, max 18
Möjliga anslutningsorter	Stockholm, Göteborg, Köpenhamn
Villkor vid avbokning	
> 42 dagar före avresa	Anmälningavgiften är förverkad
42-0 dagar före avresa	100 % av resans pris

Eventuellt enkelrumstillägg betalas i samband med slutbetalningen. Anmälningavgiften betalas inom en vecka efter att bekräftelse erhållits, slutbetalningen betalas sex veckor före avresa.

Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris. Kontrollera vad din hemförsäkring täcker. Ofta finns det möjlighet att komplettera med reseskydd. Ett avbeställningsskydd ger möjlighet att boka av resan vid till exempel sjukdom. Genom oss kan du köpa avbeställningsförsäkring genom Gouda reseförsäkringar. För mer information om denna se deras hemsida, www.gouda-rf.se. Denna försäkring måste betalas i samband med anmälningavgiften och kostnaden är 5 % av resans pris. Vi hjälper er mer än gärna med att teckna försäkringen och behöver i sådana fall era personnummer. Kontakta oss om detta är av intresse.

Vad ingår i resans pris?

- Flyg Sverige-Havanna / Montego Bay-Toronto-Sverige med Air Canada
- Flyg Havanna-Montego Bay med American Airlines
- Svensk färdledare
- Engelsktalande specialistguider
- Logi på beskrivna hotell eller alternativ med likvärdig standard
- Transfers, transporter och utflykter beskrivna i programmet
- Måltider beskrivna i programmet
- Inträdesavgifter under utflykter
- Flygskatter och bränsletillägg
- ESTA (elektroniskt inresetillstånd till USA)
- ETA (elektroniskt inresetillstånd till Kanada)
- Informationsmaterial

Vad ingår ej i resans pris?

- Måltider utöver de nämnda i programmet
- Måltidsdrycker till inkluderade måltider
- Egna utgifter
- Avbeställningsskydd
- Eventuell dricks till lokala guider och chaufförer

KON-TIKI RESOR



KON-TIKI RESOR



Upplevelser utöver det vanliga!

Roslagsgatan 58, 113 54 Stockholm
Telefon: 08-31 26 00 E-post: info@kon-tikiresor.se Internet: www.kon-tikiresor.se