

Ecuador och Galápagos

Resdatum	
2019	28 februari-15 mars, 14-29 november
2020	27 februari-13 mars, 12-27 november

Efter varje dag framgår vilket hotell samt vilka måltider som är inkluderade i resans pris. Transfers och utflykter sker med privat fordon, chaufför samt engelsktalande guider. Svensk färdledare medföljer under hela resan. Vi ber er observera att såväl pris som färdplan är preliminära och kan komma att ändras på grund av omständigheter utanför Kon-Tiki Resors kontroll, som t.ex. ändrade valutakurser, tidtabeller, myndighetsdirektiv, strejker, väder, överbokningar etc.



Kyrkan La Compañía i gamla Quito

Dag 1 Sverige - Quito, Ecuador

Vi flyger på morgonen med KLM från antingen Stockholm, Göteborg, Linköping eller Köpenhamn till Amsterdam, där vi byter plan. Härifrån går sedan flyget direkt till Quito, där vi landar sent på eftermiddagen lokal tid, möts vid ankomsten och körs till vårt hotell som ligger mycket centralt i den nya delen av staden. Resten av dagen är ledig för att akklimatisera oss efter den långa resan och anpassa oss till den höga höjden: Quito är världens näst högst belägna huvudstad på 2 850 meters höjd.

Hotel Embassy (3). Måltider ombord på planen.*

Dag 2 Quito: Stadsrundtur - Otavalo

De gamla delarna i Quito är skyddade av Unesco och varför är lätt att förstå. De vindlande gränderna, de rikt utsmyckade vitkalkade husen och de fantastiska kyrkorna gör att det känns som om vi befann oss i en annan tid. Den mest berömda kyrkan i Quito är San Francisco-kyrkan, som började byggas redan 1550. Nära intill ligger La Compañía-kyrkan, vars väggar är täckta med hela sju ton bladguld. Efter besöket här

KON-TIKI RESOR

så fortsätter vi 22 kilometer norrut till det som är världens största ekvatormonument, Mitad del Mundo. Ekvatorn går rakt genom landet och har också gett Ecuador dess namn. Här besöker vi ett experimentcentrum, där man kan se hur vattnet i toaletter snurrar åt olika håll på de båda halvkloten! Här finns också möjlighet att prova Ecuadors nationalrätt; grillat marsvin! Vi fortsätter på eftermiddagen till Otavalo som ligger ett par timmars resa norr om Quito. Nu befinner vi oss i provinsen Imbabura och ursprungsbefolkningen här är de som lyckats bäst av alla Latinamerikas indiagrupper. Detta på grund av deras skicklighet i vävning och annat hantverk, vilket verkligen märks på den lilla stadens gator och, framför allt, på lördagsmarknaden. Otavaloindianerna reser både till Nordamerika och Europa och säljer sitt vackra hantverk. I och med framgången har man också lyckats behålla sina gamla traditioner och kläder på ett helt annat sätt än på många andra platser i Sydamerika. Till exempel bär männen, framför allt de äldre, fortfarande de traditionella kläderna som är typiska för Otavalo: djupblå poncho, vita trekvartsbyxor, vita sandaler, hatt samt det långa håret i fläta. Vi bor här på ett trevligt hotell som ligger mycket centralt. *Hotel El Indio Inn (3*). Frukost.*



Kvinna i traditionell blus, så kallad huipil

Dag 3 Otavalo: Marknaden och omgivningar



Väskor till salu på marknaden i Otavalo

Den mest berömda marknaden i Ecuador bjuder på en mängd attraktioner. Dels de traditionellt klädda Otavaloindianerna och dels den mängd kläder, väggbonader, instrument mm som finns att köpa. Det är en njutning för alla sinnen att gå omkring i detta enorma vimmel. Vi börjar med att besöka djurmarknaden och går sedan tillsammans den korta sträckan till huvudmarknaden, där vi har förmiddagen ledig för att på egen hand gå runt på denna färgsprakande marknad. På eftermiddagen kommer vi att göra en utflykt i stadens vackra

omgivningar. Vi börjar med att besöka byn Peguche, där vi får en uppvisning av mästervävaren José Cotacachi och även besöker en familj som tillverkar traditionella instrument, bland annat den för Ecuador så typiska panflöjten *rondador*. I närheten av denna by ligger ett vackert vattenfall som vi besöker. På vägen till Cuicocha, en vacker kraterlagun med ett par små öar, stannar vi till vid Cotacachi, som brukar kallas för läderstaden. Varför förstår vi snart, hela huvudgatan består av enbart läderaffärer! *Hotel El Indio Inn (3*). Frukost.*

Dag 4 Otavalo - Lasso - Baños

Vi lämnar Otavalo bakom oss idag och reser söderut. Denna dag är relativt lång, men vi gör flera stopp längs vägen, bland annat i Salcedo som i Ecuador är berömt för sin välsmakande glass! Faktiskt så börjar flera länder få upp ögonen för denna och viss export har påbörjats. Man använder endast naturliga råvaror och naturligtvis kommer vi att få tillfälle att prova. Efter några timmar når vi det lilla samhället Lasso, uppkallat efter familjen med samma namn som fortfarande äger den hacienda där vi äter lunch. Hacienda La Cienega byggdes på slutet av 1600-talet och är en av Ecuadors vackraste haciendor. Här finns en vacker trädgård, där man ofta kan se kolibrier, samt ett eget kapell. Härifrån har vi också en fantastisk utsikt över Cotopaxi, världens högsta aktiva vulkan med sina 5 897 m ö h. Vi fortsätter sedan mot Baños, Ecuadors mest berömda kurort. Denna lilla stad ligger på "bara" 1 800 m ö h vilket gör att klimatet är mycket behagligt. Namnet på staden betyder "bad" och kommer sig av de varma källor som Baños är känt för. Vi kommer

KON-TIKI RESOR

fram på kvällen - varför inte passa på att promenera den korta biten till de varma källorna och skölja av resdammet i det cirka 35-gradiga vattnet?

Hotel Monte Selva (3). Frukost, lunch.*

Dag 5 Baños: Omgivningar

Naturen runt Baños är grön och kuperad och i bakgrunden ligger den mäktiga vulkanen Tungurahua och vakar över den lilla staden. Vi kommer idag att åka österut mot Puyo längs en av Ecuadors vackraste vägar som tar oss från högländerna till början av Amazonas mäktiga djungel. Från Baños 1 800 meter klättrar vi ner till cirka 800 meter på en dryg timme! På vägen stannar vi först vid vattenfallet Mantel de la Novia, där vi åker linbana över floden - ett äventyr bara det! Nästa stopp blir lite längre ned längs vägen där vi stannar och går genom det som blivit regnskogsliknande vegetation till ett annat vackert vattenfall, Pailon del Diablo. Sista biten går vi på en hängbro med en hisnande utsikt över floden nedanför. Vi fortsätter hela vägen ner till Puyo, som är inkörporten till Amazonas, världens största regnskog. Här är växtligheten tropisk, en slående kontrast mot när vi började resan. I Puyo tar vi en promenad i den mycket vackra trädgården Jardín Botánico de las Orquideas och besöker även en liten hantverksbod där vi får se hur balsaträfigurer snidas och målas.

Hotel Monte Selva (3). Frukost.*



Dag 6 Baños - Chimborazo - Riobamba



En vacker dag väntar då vi fortsätter vår resa söderut. Vi klättrar stadigt uppåt i höjd från Baños och ser snart en mäktig syn - Chimborazo, Ecuadors högsta berg. Faktiskt är toppen på detta 6 267 höga berg den punkt som är längst från jordens centrum! Chimborazo omges av en mycket vacker nationalpark och vi åker genom denna hela vägen upp till det näst sista baslägret på drygt 4 800 meters höjd. Vi kan sedan välja att göra en vandring upp till det sista baslägret, som ligger på 5 050 m ö h. Denna nationalpark är en av de bästa platserna i Ecuador för att se vikunjan, en av de två vilt levande lama-arterna och känd för sin fina ull som är världens dyraste. Även fågellivet

är mycket rikt i nationalparken och har vi tur kan vi se kondorer och världens högst levande kolibri, Ecuadorbergstjärnan (*Oreotrochilus chimborazo*). Vi reser sedan vidare till Riobamba, huvudstaden i provinsen Chimborazo.

Hotel Chimborazo Internacional (3). Frukost.*

Dag 7 Riobamba: Nariz del Diablo - Ingapirca - Cuenca

Efter frukost kommer vi att resa längs en av världens mest spektakulära tågsträckor. När man konstruerade järnvägen som skulle förbinda Guayaquil med huvudstaden Quito i sekelskiftet mellan 1800-och 1900-tal så fanns ett stort hinder på vägen - den närmast vertikala bergväggen Nariz del Diablo (Djävulens näsa). Man löste det genom att bygga en serie av stickspår och utsikten från tåget när det långsamt zickzackar sig nedför sluttningen är hisnande. Vi fortsätter sedan till Ingapirca, som är Ecuadors mest välbevarade inkaruiner. Detta komplex spelade en viktig roll som befästning och förvaringsplats för mat under inkarikets erövring av Ecuador och södra Colombia. Den viktigaste byggnaden här är Soltemplet, där man verkligen

KON-TIKI RESOR

ser exempel på hur skickliga detta folk var i konsten att bygga i sten. Det är verkligen sant att man inte kan få in ens ett kreditkort i skarven mellan stenarna, som dessutom byggdes som ett tredimensionellt pussel för att stå emot jordbävningar. Detta lyckades man göra utan kunskap om vare sig hjulet eller järnet! Vi fortsätter sedan till ett av landets fem världsarv, den mycket charmiga staden Cuenca som är landets tredje största.

Hotel Presidente (3). Frukost.*

Dag 8 Cuenca: Stadsrundtur och Chordeleg



Charmig gata i gamla Cuenca

På förmiddagen tar vi en promenad i den gamla stadskärnan, under vilken vi njuter av de många vackra byggnaderna från kolonialtiden som till exempel den gamla och nya katedralen, stadshuset och den imponerande Santo Domingo-kyrkan. Cuenca grundades 1557 och många av de byggnader vi ser är från slutet av 1500- och 1600-tal. Det är en ren njutning att gå runt på de kullerstensbeklädda gatorna med sina många trevliga restauranger, barer och affärer i de historiska byggnaderna i typisk spansk kolonialstil. Vi besöker också det intressanta museet Conceptas, som ligger i ett gammalt kloster. Här ser vi

gamla fotografier från Cuenca samt vacker religiös konst från kolonialtiden. Visste du att Panama-hatten kommer från Ecuador? Orsaken till det missvisande namnet är att före Panama-kanalen så skeppades hattarna från Ecuador till Panama, lastades där på åsnor och fördes över till den karibiska sidan där de lastades om för vidare transport till Europa. När de väl kom fram så verkade hattarna komma från just Panama! Just Cuenca är känt för sina hattar av hög kvalitet och vi gör ett stopp på en liten fabrik - bra tillfälle att köpa en hatt, vilket kan behövas ute på Galápagos. Härifrån går vi vidare till blomstermarknaden, som är en explosion av färger och lukter, och dagens utflykt avslutas i den lilla byn Chordeleg, som är känt för sitt vackra smyckeshantverk. Vi har sedan ledig tid på eftermiddagen för att njuta av denna charmiga stad.

Hotel Presidente (3). Frukost.*

Dag 9 Cuenca - El Cajas - Guayaquil

Bara 30 km från Cuenca ligger en av Ecuadors vackraste nationalparker, El Cajas. Detta är den bästa platsen i landet för att se den majestätiska kondoren, av vilka det uppskattningsvis endast finns cirka 80 kvar av i hela Ecuador. Vegetationen varierar från de lägre delarnas molnregnskog till den glest beväxta högplatån, páramo. De växter som klarar de tuffa förhållandena på hög höjd är dock unika - hela 19 arter är endemiska för El Cajas! På vägen västerut reser vi genom nationalparken och fascineras över den vackra naturen med sina många sjöar och med lite tur kan vi få se mycket



El Cajas nationalpark

av det som gör El Cajas fauna så speciell, som till exempel världens största kolibriart, jättekolibrin (*Patagona gigas*), den endemiska kolibrin violettstrupig glansstjärt (*Metallura gorjivioleta*) och många fler av de 157 fågelarter som lever här. Vi stannar här och gör en vandring på cirka två timmar innan vi fortsätter resan ner till lågländerna och Ecuadors största stad, Guayaquil. Här bor vi nära en av stadens främsta sevärdheter, Parque de las Iguanas. Här kan du köpa en påse med mangobitar och mata de enorma gröna leguanerna med! Dessa leguaner är förfäder till de leguanarter som vi kommer att se ute på Galápagos. Besök gärna denna park eller den mycket trevliga strandpromenaden Malecón, med sina många restauranger, barer och affärer.

Hotel Continental (4). Frukost.*

KON-TIKI RESOR

Dag 10

Guayaquil - San Cristóbal, Galápagos: Museet och Cerro de las Tijeretas



Fregattfågel, Cerro Tijeretas

Under sex fantastiska dagar kommer vi att resa runt bland de olika öarna i Galápagosarkipelagen. Vi kommer att gå efter annan slås av den enorma variationen både vad gäller djur- och växtliv. Men, naturligtvis, höjdpunkten för de flesta är djuren. Dessa djur som i många fall inte finns någon annanstans och som bara ligger framför fötterna på oss - helt orädda. Den som har lekt med sjölejon i

vattnet, sett blåfotade sulors roliga och intressanta häckningsdans eller sett fregattfåglarna blåsa upp sina röda strupsäckar glömmet det aldrig. Galápagos gör ingen besviken! Flyget går på förmiddagen och vi landar på ön San Cristóbal mitt på dagen. Dagen är sedan vikt åt denna ö, som är ögruppens östligaste. Efter att ha checkat in på vårt hotell, som ligger centralt i Galápagos huvudstad Puerto Baquerizo Moreno, så går vi den korta sträckan till det intressanta Interpretation Center. Detta center öppnades i slutet av 1990-talet och fungerar som ett museum; ett besök här är därför extra intressant, då vi får en inblick både i hur den unika floran och faunan har utvecklats, men även hur människans ankomst till dessa isolerade öar har påverkat den speciella miljön. Vi besöker sedan Cerro Tijeretas, mer känd som fregattfågelkullen på grund av sina många fregattfåglar. Detta var en av de första platserna som Charles Darwin landsteg på vid sitt besök 1835 och här står också en staty av honom. Förutom fregattfåglar har vi även möjlighet att se många andra fågelarter och njuta av den storslagna utsikten över San Cristóbal och de små öarna runtom.

Hotel Grand Paraiso Insular (3). Frukost, lunch.*

KON-TIKI RESOR

Dag 11 San Cristóbal - Isabela: Los Humedales och Turtle Breeding Center

Efter frukost åker vi till flygplatsen för att flyga till Galápagos största ö Isabela. Vi börjar vårt besök här med att besöka området Los Humedales, som ordagrant betyder våtländerna. Här finns en serie klippiga stränder, sandstränder och mangrove och detta gör området mycket intressant för den som är intresserad av fåglar. Vi har till exempel goda möjligheter att se flamingos, mindre beckasinsnäppa, blåvingad årta och kustpipare för att bara nämna några. Mangroven utgör även en viktig



Flamingo vid Los Humedales, Isabela

"barnkammare" för många djur och det är inte ovanligt att se små hajar och havssköldpaddor simmande här. Vi besöker sedan uppfödningcentret Arnaldo Tupiza, där man föder upp flera av de arter av sköldpaddor som finns på Isabela. Denna ö består av fem vulkaner som rest sig från havsbotten och bildat landtungor mellan sig. I var och en av kratrarna lever en underart av sköldpadda, som har anpassat sig till de speciella levnadsvillkor som råder i just denna krater. Av särskilt intresse är sköldpaddorna från Cinco Cerros, som har en underlig form på sina skal vilket har gett dem smeknamnet "*aplastados*" - tillplattade. Denna underart är hotad i sin naturliga miljö av en introducerad art av myror och man föder därför upp dem här för att sedan återintroducera dem i sin naturliga miljö. Efter besöket här har vi ledig tid för ett bad vid den närbelägna stranden.

Hotel San Vicente (3). Frukost, lunch.*

Dag 12 Isabela: Los Tuneles



Vackert landskap och kristallklart vatten vid Los Tuneles

Att Galápagos består av en mängd vulkaniska öar kommer vi verkligen att se på nära håll under förmiddagens utflykt då vi färdas med båt längsmed kusten till Los Tuneles. Med lite tur ser vi världens största rocka, mantan eller djävulsrockan, under båtresan - dessa magnifika djur kan bli upp till sex meter mellan vingspetsarna! Los Tuneles, som betyder tunnlarna, gör skäl för namnet. Dessa tunnlar bildades när flytande magma från den närbelägna vulkanen strömmade ner till havet och vattnet sedan

eroderade de undre delarna, som stelnade senare än de övre. Det är verkligen ett spektakulärt landskap och känt som en av de bästa snorklingsplatserna på Galápagos! Innan vi tar på oss de våtdräkter och den snorklingsutrustning som vi har med oss så tar vi dock en promenad för att se det rika djurlivet, bland annat har vi goda möjligheter att se blåfotad sula, Galápagospingvin, lavamås, havsleguan och mycket mer. Under ytan väntar ett minst lika rikt djurliv på oss, här finns det gott om vitfenad revhaj och havssköldpaddor och med lite tur så ser man ofta sjöhästar. Vi kommer åter till hotellet på eftermiddagen efter en härlig dag.

Hotel San Vicente (3). Frukost, lunch.*

KON-TIKI RESOR

Dag 13 Isabela: Las Tintoreras - Santa Cruz: Charles Darwin-stationen

På morgonen kommer vi att besöka den lilla ön Las Tintoreras. Här finns en liten kanal som stängs till under lågvatten och är en populär viloplats för vitfenade revhajar, men här finns även Galápagossjölejon och endemiska havsleguaner. Las Tintoreras är en mycket viktig plats framför allt för de sistnämnda, då de här kan föröka sig utan påverkan av introducerade djur vilket är ett problem på många andra platser. Med lite tur har vi även möjlighet att se Galápagospingviner, som är världens näst minsta pingvinart och den enda som lever norr om



Galápagospingvin vid Las Tintoreras

ekvatorn. Vi har tid att snorkla här och chanserna är stora att vi får sällskap av både pingviner, sjölejon och havssköldpaddor under vattnet! Vi lämnar sedan Isabela med båt och reser mot ön Santa Cruz. På vägen har vi möjlighet att se havsleguaner, sjölejon och med lite tur även flasknosdelfiner och pilotvalar. På eftermiddagen besöker vi Charles Darwin-stationen. Denna forskningsstation gör ett fantastiskt arbete; bland annat samlar man in sköldpaddor från de olika öarna och låter de leva här de första åren för att så få som möjligt ska falla offer för av människan introducerade djur, som hundar, katter och råttor. Man har även projekt där man skjuter av de många getter som finns introducerade på flera öar. Vi kommer att se flera av de tio nu levande underarterna av Galápagosköldpaddor (det fanns tidigare 14, men fyra av dessa är utdöda) och fascineras av hur olika de är; ett resultat av att de har anpassat sig efter sin levnadsmiljö, vilken varierar kraftigt från ö till ö.

Hotel Fiesta (3). Frukost, lunch.*

Dag 14 Santa Cruz: Högländerna och Tortuga Bay



Galápagosköldpadda på Santa Cruz högländer

Vi börjar dagen med ett besök i Santa Cruz gröna högländer. Här ser vi en nästan regnskogsliknande vegetation, detta då här faller betydligt mer nederbörd än på de flesta andra platser på Galápagos. Denna plats är speciell även på andra sätt - detta är en av de två platser där man kan se Galápagosköldpaddor i vilt tillstånd, övriga platser är stängda för besökare. Underarten som lever här är en av de större och skillnaden mellan dessa och de vi till exempel såg tidigare på Isabela är enorm - det är svårt att tänka sig att de en gång var en och samma art med

samma förfäder som drev hit från fastlandet. Högländerna här är också en av de bästa platserna att se den skinande röda rubintyrannen (*Pyrocephalus rubinus*), en av Galápagos vackraste fåglar. På eftermiddagen går vi till en av ögruppens vackraste stränder vid Tortuga Bay. Förutom stranden finns här mycket annat att hålla utkik efter, bland annat är promenaden hit en av de bästa platserna att se den endemiska Galápagosflugsnapparen. Här lever även en koloni havsleguaner och vi ser exempel på den för Galápagos så karaktäristiska röda mangroven och en intressant kaktusskog.

Hotel Fiesta (3). Frukost, lunch.*

Dag 15 Santa Cruz, Galápagos - Guayaquil -

Tidigt på morgonen reser vi med buss genom Santa Cruz till den norra sidan, där vi tar båt över det smala sundet till flygplatsön Baltra. Vi flyger sedan tillbaka till fastlandet och Ecuadors största stad, Guayaquil. Här

KON-TIKI RESOR

hämtar vi ut vårt bagage och checkar in på nytt inför kvällens hemresa. Liksom på utresan flyger vi med KLM direkt till Amsterdam.

Frukost, måltider ombord på KLM.

Dag 16 - Sverige

Vi landar i Amsterdam tidigt på eftermiddagen och fortsätter sedan till Stockholm, Göteborg, Linköping eller Köpenhamn, där vi landar åter på kvällen - många upplevelser och erfarenheter rikare!

Måltider ombord på planen.

Pris per person	47 900 kr
Enkelrumstillägg	5 900 kr
Betalningar vid bokning	
Anmälningavgift per person	5 000 kr
Slutbetalning per person	42 900 kr
Övrig information	
Antal resenärer	Min 8, max 15
Möjliga anslutningsorter	Stockholm, Göteborg, Linköping, Köpenhamn
Villkor vid avbokning	
> 42 dagar före avresa	Anmälningavgiften är förverkad
42-0 dagar före avresa	100 % av resans pris

Eventuellt enkelrumstillägg betalas i samband med slutbetalningen. Anmälningavgiften betalas inom en vecka efter att bekräftelse erhållits, slutbetalningen betalas sex veckor före avresa.

Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris. Kontrollera vad din hemförsäkring täcker. Ofta finns det möjlighet att komplettera med reseskydd. Ett avbeställningsskydd ger möjlighet att boka av resan vid till exempel sjukdom. Genom oss kan du köpa avbeställningsförsäkring genom Gouda reseförsäkringar. För mer information om denna se deras hemsida, www.gouda-rf.se. Denna försäkring måste betalas i samband med anmälningavgiften och kostnaden är 5 % av resans pris. Vi hjälper er mer än gärna med att teckna försäkringen och behöver i sådana fall era personnummer. Kontakta oss om detta är av intresse.

Vad ingår i resans pris?

- Flyg Sverige-Quito / Guayaquil-Sverige med KLM
- Flyg Guayaquil-San Cristóbal, Galápagos / Baltra, Galápagos-Guayaquil med Avianca
- Svensk färdledare
- Engelsktalande specialistguider
- Logi på beskrivna hotell eller alternativ med likvärdig standard
- Transfers, transporter och utflykter beskrivna i programmet
- Måltider beskrivna i programmet
- Inträdesavgifter under utflykter om inte annat beskrivs i programmet(undantag, se nedan)
- Flygskatter och bränsletillägg
- Informationsmaterial

Vad ingår ej i resans pris?

- Inträde till Galápagos nationalpark (f n 120 USD, betalas vid ankomsten till Galápagos)
- Måltider utöver de nämnda i programmet
- Måltidsdryck till inkluderade måltider
- Egna utgifter
- Avbeställningsskydd
- Eventuell dricks till guider, chaufförer och besättning

KON-TIKI RESOR



KON-TIKI RESOR



Upplevelser utöver det vanliga!

Roslagsgatan 58, 113 54 Stockholm
Telefon: 08-31 26 00 E-post: info@kon-tikiresor.se Internet: www.kon-tikiresor.se