

Indonesien

Resdatum	
2019	6-23 september
2020	4-21 september

Efter varje dag framgår vilket hotell samt vilka måltider som är inkluderade i resans pris. Utflykterna genomförs med privata transporter, egna chaufförer och engelsktalande guider. Svensk färdledare medföljer under hela resan. Vi ber er observera att såväl pris som färdplan är preliminära och kan komma att ändras med kort varsel p.g.a. omständigheter utanför Kon-Tiki Resors kontroll som t.ex. ändrade valutakurser, tidtabeller, myndighetsdirektiv, strejker, väder, överbokningar etc.



Dag 1 Sverige -

Vi flyger sent på eftermiddagen med KLM från Stockholm, Göteborg, Linköping eller Köpenhamn till Amsterdam. Härifrån fortsätter vi efter en kort väntan med samma flygbolag till Jakarta. Flyget går via en kort mellanlandning i Kuala Lumpur, men vi fortsätter därifrån med samma plan.

Måltider ombord på planen.

Dag 2 - Jakarta, Indonesien

Vi landar sent på eftermiddagen lokal tid. Denna natt bor vi på ett hotell beläget bara cirka tio minuter från flygplatsen, då vi har ett tidigt flyg att passa imorgon. Vi har sedan kvällen ledig för att koppla av efter den långa resan.

FM7 Resort Hotel (3). Måltider ombord på planet.*

KON-TIKI RESOR

Dag 3

Jakarta - Borneo: Tanjung Puting nationalpark



Vi färdas med klotok längsmed floden Sekonyer

Efter frukost åker vi den korta sträckan till flygplatsen för att flyga norrut till Pangkalan Bun på Borneo. Vi möts vid ankomsten och körs till grannstaden Kumai, där vi går ombord på en traditionell flodbåt, *klotok*, som är cirka tio gånger två meter och har ett övre däck där vi kan sätta oss och se de vackra omgivningarna när vi stävar längs Sekonyerfloden. Vi lämnar snart bebyggelsen bakom oss och har goda möjligheter att se såväl vackra näshornsfåglar som de

lustiga näsaporna, som ofta brukar sitta i träden nere vid floden. Vi äter lunch ombord på båten på väg till Tanjung Harapan, ett rehabiliteringscenter för orangutanger. Namnet orangutang kommer från indonesiskans *orang hutan*, där orang betyder människa och hutan skog; alltså skogsmänniska! Det är inte svårt att förstå varför när vi ser de första komma ut från djungeln. De är nästan kusligt lika oss människor. Efter att ha njutit av dessa fascinerande djur, så stävar vi tillbaka längs floden till den lodge som vi kommer att bo på i natt. Vi äter middag ombord på båten på vägen.

Rimba EcoLodge (2). Frukost, lunch, middag.*

Dag 4

Borneo: Camp Leakey

Ännu en dag i Tanjung Puting nationalpark, en av Indonesiens många höjdpunkter. Idag åker vi till Camp Leakey, som grundades 1971 av den kanadensiska forskaren Biruté Galdikas. Här får unga orangutanger, som tidigare varit tillfångatagna eller fått sina mödrar dödade, lära sig att leva i frihet. De söker sig längre och längre från forskningscentret, men eftersom de vant sig vid människor så blir de aldrig



Orangutanger vid Camp Leakey

helt vilda igen utan kommer då och då tillbaka till centret för att få mat – något som vi får vara med om idag när vi går med personalen till matplatsen och ser orangutangerna komma dit för att få dagens ranson av mjölk och frukt. Orangutangernas låga nativitet, en hona får i genomsnitt en unge var åttonde år, gör att de fortfarande är utrotningshotade, trots ansträngningar från institutioner som Camp Leakey. Under båtresan till och från centret har vi goda möjligheter att se vilda orangutanger längs floden. Vi kommer åter till lodgen sent på eftermiddagen efter en spännande dag och äter sedan middag ombord på vår *klotok*.

Rimba EcoLodge (2). Frukost, lunch, middag.*

Dag 5

Borneo - Semarang, Java - Magelang

Vi lämnar nationalparken och färdas åter längs floden till Kumai. Har vi inte redan sett näsapor under våra dagar här på Borneo så har vi möjlighet att se dem idag, då de ofta kommer ner till floden på morgontimmarna för att dricka. I Kumai väntar bussen på oss och vi körs till flygplatsen för att flyga till Semarang på norra Java. Härifrån väntar en knappt fyra timmar lång resa genom ett mångskiftande landskap till staden Magelang.

Hotel Shankara Borobudur (3). Frukost.*

KON-TIKI RESOR

Dag 6 Magelang: Borobudur - Yogyakarta: Stadsrundtur



Soluppgång över tempelkomplexet Borobudur

Vårt hotell ligger i direkt anslutning till det magnifika templet Borobudur, som är ett av Indonesiens åtta världsarv på Unescos lista. Särskilt bra gör sig tempelkomplexet i soluppgången, så vi går upp tidigt för att se hur solens strålar färgar detta enorma tempel i rött - vackert. Borobudur är byggt på en naturlig kulle och i formen av en stor *stupa* med nio etager. De lägre etagerarna är kantade av reliefer och på de högre står 72 stupor med buddhastatyer i

omgivande en stor stupa i mitten. Templet, som är hela 55 000 m² stort, byggdes under 700- och 800-talet e Kr men övergavs successivt och glömdes så småningom bort. Det återupptäcktes 1814 av holländska kolonistörer och sattes 1991 upp på världsarvslistan. Framför allt de många relieferna, som föreställer både scener ur Buddhas liv och vardagsscener från 800-talets Java, är mycket imponerande. Efter besöket här fortsätter vi till staden Yogyakarta, där vi på eftermiddagen ser denna mångmiljonstads främsta sevärdheter, som kungapalatset från 1700-talet, den vackra före detta kungliga trädgården Taman Sari och gör även ett intressant besök på en batiktillverkning - ett bra tillfälle att köpa souvenirer då Indonesien är känt för just sin vackra batik!

Gallery Prawirotaman Hotel (4). Frukost.*

Dag 7 Yogyakarta: Prambanan - Makassar, Sulawesi

Även förmiddagens utflyktsmål, det stora tempelkomplexet Prambanan, är uppsatt på Unescos världsarvslista. Detta är det största hinduistiska tempelområdet i Indonesien och byggdes på 800-talet e Kr, men övergavs inte långt efter dess färdigställande och började förfalla. Området är stort - Prambanan består av åtta huvudhelgedomar, kallade *candi*, och fler än 250 omgivande fristående helgedomar. Precis som vid Borobudur igår så finns



Imponerande Prambanan!

här många mycket vackra och imponerande reliefer. Vi åker sedan till flygplatsen utanför staden för att via Surabaya flyga till Makassar, även kallad Ujung Pandang, på den södra delen av ön Sulawesi. Vi kommer fram sent på kvällen, möts vid ankomsten och körs till vårt hotell.

Hotel Aston Makassar (4). Frukost.*

Dag 8 Makassar - Rantepao

En spännande dag som tar oss från kusten upp mot högländerna och en av resans höjdpunkter; Tana Toraja. På vägen ser vi hur landskapet förändras, från lågländernas platta landskap till centrala Sulaswesis bergsmassiv med fantastiskt vackra terrasserade risodlingar. Vi passerar bugis-byar med sina traditionella stylthus. Bugis är den största stammen på Sulawesi, ungefär två tredjedelar av öns drygt 18 miljoner invånare tillhör denna stam. De bor framför allt på lågländerna och är muslimer, medan torajastammen, vars område vi når sent på eftermiddagen, är kristna och animister. Namnet toraja kommer från bugistammens språk och är ett nedsättande ord som betyder ungefär lantis!

Hotel Toraja Misiliana (3). Frukost.*

KON-TIKI RESOR

Dag 9 Rantepao: Tana Toraja



Traditionella tau-taus vid begravningsplats i Tana Toraja

Vi börjar utforska högländerna i Torajaland med sina karakteristiska hus, *tongkonan*, som ser lite grann ut som en båt på styltor. De är ofta rikt dekorerade – ju rikare familj, desto mer utförliga dekorationer. Dagen ägnas åt byarna söder om Rantepao och vi börjar i Lemo, den mest berömda begravningsplatsen i Tana Toraja. Begravningar har alltid varit den viktigaste ceremonin för toraja-

stammen eftersom man tror att utan en korrekt ceremoni så skulle den avlidnes ande hämnas på familj och släkt. Om vi har tur så får vi vara med om en begravningsceremoni i någon av byarna vi kommer till. Det är en stor fest, där ett antal bufflar – som anses nästan heliga av torajafolket – offras. I Lemo ser vi *tau-taus*, avbilder i trä av avlidna som står i rader på uthuggna balkonger i klippväggen. Nära Lemo finns även det unika spädbarnsträdet. Här begravs avlidna spädbarn i håligheter som huggs ut i trädet. Hålet sätts sedan för med en lucka i trä. När trädet växer så växer hålet igen, och man kan se ärr av gamla gravar längre upp i detta träd. Toraja begraver aldrig sina döda i marken, utan i håligheter eller grottor. Efter lunch besöker vi byn Londa, där vi går in i en stor grotta för att se hur begravningsplatserna ser ut. Här ser vi även lämningar efter offer till släktingar i form av cigaretter och sprit! Även begravningsplatsen i Londa har flera "balkonger" med *tau-taus*. Dagen avslutas i byn Kete Kesu, som är känt för sitt utsökta träsnideri vilket har gjort byn relativt rik. Detta ser vi också i de vackra *tongkonan*, som här är vackert dekorerade. Vi kommer åter till vårt hotell i Rantepao sent på eftermiddagen efter en händelserik dag.

Hotel Toraja Misiliana (3). Frukost.*

Dag 10 Rantepao: Tana Toraja

Vi besöker idag byar norr om Rantepao. Första byn är Palawa med många vackra *tongkonan* och mindre rislador som går i samma stil. Nästa stopp är Sa'dan, en by som är känt för sina väverier, och härifrån fortsätter vi sedan till Batutumongo, som ligger på hela 1 300 meters höjd. Här äter vi lunch och ser sedan de 56 resta *menhir*-stenarna, som är placerade i en cirkel. Det är tradition här att resa en *menhir* när en familjemedlem dör. Ju viktigare familjemedlem och rikare familj, desto större *menhir*. I Lokomata ser vi klippgravar dramatiskt belägna på klippväggen. Dagen avslutar vi med en vacker promenad från byn Pana, med sina gamla så kallade hängande gravar, där man har fäst en bambuställning på klippväggen där kistan ligger, ner till Tikala. Under promenaden kommer vi verkligen få en inblick i hur vardagslivet ser ut i Tana Toraja. I Tikala möter vår buss och vi åker tillbaka till hotellet i Rantepao.

Hotel Toraja Misiliana (3). Frukost.*



Vackra tongkonan i byn Palawa

KON-TIKI RESOR

Dag 11 Rantepao - Makassar - Bali

Efter frukost lämnar vi högländerna och reser tillbaka till Makassar, varifrån vi flyger på kvällen till Denpasar på Bali. Här möts vi vid ankomsten och körs till Sanur på den södra sidan av ön. Vi bor denna natt på samma hotell dit vi kommer åter efter utflykten de närmaste dagarna, så om det är något som ni inte behöver ha med er dessa dagar så kan ni lämna detta på hotellet.

Besakih Beach Hotel (3). Frukost.*

Dag 12 Bali - Labuan Bajo, Flores - Komodo



Komodovaranen är världens största ödla

Några fantastiska dagar väntar oss! Tidigt på morgonen åker vi till flygplatsen för att härifrån flyga till Labuan Bajo, på den västra sidan av ön Flores. Här möts vi och körs ner till piren, där båten som kommer att bli vårt hem de närmaste dagarna väntar på oss. Vi ber er observera att enkelrumstillägget specificerat nedan inte gäller övernattningsarna ombord, då det endast finns sex sovrum med tre sängar i varje. Vi stävar sedan västerut mot ön Komodo, men stannar på vägen vid den vackra ön

Bidadari. Här har vi möjlighet att snorkla i det kristallklara vattnet och njuta av korallrevets sprakande färger. Vi befinner oss nu i nationalparken som är uppsatt på Unescos världsarvslista, framför allt på grund av den endemiska komodovaranen som är världens största ödla. Vi kommer fram till Komodo på eftermiddagen och om tiden tillåter tar vi redan idag en promenad för att få en skymt av dessa mäktiga ödlor, som kan bli mer än 2 ½ meter långa och väga upp till cirka 90 kilo. Forskare uppskattar den totala populationen till cirka 3 000-4 000 individer som lever på fem öar: Komodo, Rinca, den västra delen av Flores samt de små öarna Gili Motang och Gili Dasami.

Övernattning ombord på båten. Frukost, lunch, middag.

Dag 13 Komodo - Rinca - Kalong

Tidig morgon och sen eftermiddag är de bästa tiderna för att se varanerna, så efter frukost ombord på båten går vi iland på den vackra stranden och går längs en två kilometer lång stig för att se dessa mäktiga djur. Förr så matades varanerna av parkvakterna, vilket idag är förbjudet, men ännu så söker sig äldre varaner till den forna utfodringsplatsen så vi har mycket goda chanser att se flera stora bjässar under vår promenad. Vi reser sedan från



Nationalparken Komodo är full av vackra vyer

Komodo mot den mindre ön Rinca. Varanerna blir något mindre här än på Komodo, men man ser ofta fler av dem här än på grannön. Men det är inte bara Komodovaranerna som är attraktionen på Rinca, den övriga faunan är också relativt rik. Här finns bland annat krabmakaker, vilda vattenbufflar, Timorhjordar, vildsvin och ett mycket rikt fågelliv. Efter en promenad här återvänder vi till båten och fortsätter vår resa mot ön Kalong, vilket tar en dryg timme. Namnet på ön betyder "fladdermus" och varför kommer vi snart att förstå då tiotusentals flyghundar lämnar sina viloplats i jakt på föda i skymningen - det är ett fantastiskt skådespel!

Övernattning ombord på båten. Frukost, lunch, middag.

KON-TIKI RESOR

Dag 14 Kalong - Labuan Bajo - Bali

Efter en tidig frukost åker vi den korta sträckan tillbaka till Labuan Bajo och flyger härifrån tillbaka till Bali. Här möts vi vid ankomsten och körs till Sanur. Här bor vi bara en minuts promenad från stranden, som räknas som en av Balis absolut bästa.

Besakih Beach Hotel (3). Frukost.*

Dag 15 Bali: Rundtur på ön

Bali är unikt i Indonesien, då majoriteten av balineserna är hinduer (84 %). Det är också en av detta lands vackraste öar med sin kuperade natur och berömda risterrasser. Under denna dag kommer vi att resa runt på ön och se de främsta sevärdheterna. Vi börjar med att se en uppvisning i den lokala barongdansen och fortsätter sedan till Celuk, som är känt för sitt guld- och silverhantverk. Många av Balis byar har sin egen specialitet, vilket vi kommer att se i Mas



(känt för sitt träsnideri) och Ubud (känt för sina många konstnärer). Ubud är även känt som något av ett yogacentrum och för att ligga mycket naturskönt, inbäddat i grönska och vackra risfält. Vi hinner också med att se petroglyferna i Bedulu innan vi når Kintamani, där vi äter lunch och njuter av den storslagna utsikten över vulkanen Batur med dess skimrande blå kratersjö. På eftermiddagen besöker vi tempelkomplexet Besakih, som är det största och heligaste på Bali. Komplexet innehåller 23 separata tempel med den typiskt balinesiska arkitekturen. Det är oklart hur gamla dessa tempel är, men de nämns i skrifter från slutet av 1200-talet då erövrare från Java bosatte sig på Bali.

Besakih Beach Hotel (3). Frukost.*

Dag 16 Bali

Ledig dag för sol och bad eller utflykter på egen hand, som du kan boka på hotellet.

Besakih Beach Hotel (3). Frukost.*

Dag 17 Bali -

Efter en ledig dag så åker vi ut till flygplatsen sent på eftermiddagen för att påbörja hemresan. Vi flyger med KLM till Amsterdam, via en kort mellanlandning i Singapore.

Frukost, måltider ombord på planet.

Dag 18 - Sverige

Vi landar i Amsterdam på morgonen och fortsätter sedan med KLM till Stockholm, Göteborg, Linköping eller Köpenhamn, där vi landar åter mitt på dagen - många upplevelser och erfarenheter rikare!

Måltider ombord på planen.

KON-TIKI RESOR

Pris per person	49 900 kr
Enkelrumstillägg	6 900 kr
Betalningar vid bokning	
Anmälningsavgift per person	5 000 kr
Slutbetalning per person	44 900 kr
Övrig information	
Antal resenärer	Min 8, max 18
Möjliga anslutningsorter	Stockholm, Göteborg, Linköping, Köpenhamn
Villkor vid avbokning	
> 42 dagar före avresa	Anmälningsavgiften är förverkad
42-0 dagar före avresa	100 % av resans pris

Eventuellt enkelrumstillägg betalas i samband med slutbetalningen. Anmälningsavgiften betalas inom en vecka efter att bekräftelse erhållits, slutbetalningen betalas sex veckor före avresa.

Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris. Kontrollera vad din hemförsäkring täcker. Ofta finns det möjlighet att komplettera med reseskydd. Ett avbeställningsskydd ger möjlighet att boka av resan vid till exempel sjukdom. Genom oss kan du köpa avbeställningsförsäkring genom Gouda reseförsäkringar. För mer information om denna se deras hemsida, www.gouda-rf.se. Denna försäkring måste betalas i samband med anmälningsavgiften och kostnaden är 5 % av resans pris. Vi hjälper er mer än gärna med att teckna försäkringen och behöver i sådana fall era personnummer. Kontakta oss om detta är av intresse.

Vad ingår i resans pris?

- Flyg Sverige-Jakarta / Denpasar-Sverige med KLM
- Inrikesflyg beskrivna i programmet med lokala bolag
- Svensk färdledare
- Engelsktalande specialistguider
- Logi på beskrivna hotell eller alternativ med likvärdig standard
- Transfers, transporter och utflykter beskrivna i programmet
- Måltider beskrivna i programmet
- Inträdesavgifter under utflykter
- Flygskatter och bränsletillägg
- Informationsmaterial

Vad ingår ej i resans pris?

- Måltider utöver de nämnda i programmet
- Måltidsdrycker till inkluderade måltider
- Egna utgifter
- Avbeställningsskydd
- Eventuell dricks till guider och chaufförer

KON-TIKI RESOR



Upplevelser utöver det vanliga!

Roslagsgatan 58, 113 54 Stockholm

Telefon: 08-31 26 00 E-post: info@kon-tikiresor.se Internet: www.kon-tikiresor.se