

Indien

Rajasthan runt med kamelfestival i Pushkar

Resdatum	
2019	7-21 november
2020	5-19 november

Efter varje dag framgår vilket hotell samt vilka måltider som är inkluderade i resans pris. Transfers och utflykter sker med privat fordon, chaufför samt engelsktalande guider, om inte annat framgår av programmet. Svensk färdledare medföljer under hela resan. Vi ber er observera att såväl pris som färdplan är preliminära och kan komma att ändras på grund av omständigheter utanför Kon-Tiki Resors kontroll, som t.ex. ändrade valutakurser, tidtabeller, myndighetsdirektiv, strejker, väder, överbokningar etc.



Dag 1 Sverige -

Vi flyger från Stockholm, Göteborg eller Köpenhamn mitt på dagen med Turkish Airlines till Istanbul. Härifrån fortsätter vi efter några timmars väntan med samma flygbolag direkt till Delhi. Måltider ombord på planen.

KON-TIKI RESOR

Dag 2 - Delhi, Indien: Stadsrundtur i New Delhi



Vi landar i denna enorma stad tidigt på morgonen, möts vid ankomsten och körs till vårt hotell. Vi har tillgång till våra rum direkt vid ankomsten. På eftermiddagen kommer vi att ge oss ut på en stadsrundtur i denna myllrande stad, som idag framför allt kommer att vara fokuserad på den nya delen av staden. Vi börjar vid det som kanske mer än något annat har blivit en symbol för New Delhi: triumfbågen India Gate, rest till minne av de indier som stupade i första världskriget. Vi fortsätter förbi Rashtrapati Bhavan, presidentpalatset, som byggdes mellan 1920-1931, och det imponerande

parlamentshuset. Humayuns grav är den första stormannagraven på Indiska halvön. Här ligger den andre stormogulen Humayun begravd och graven skrevs upp på Unescos världsarvslista 1993. Den uppfördes 1570 och ser mer ut som ett palats än en grav. Byggnaden blev stilbildande och anses ha påverkat Taj Mahals utformning. Även Qutab Minar finns med på Unescos lista. Denna 72 meter höga minaret i röd sandsten är verkligen imponerande och den högsta minareten i världen byggd av tegelstenar. Minareten har fått sitt namn efter sultanen Qutb al-Din Aibeg som lät börja byggandet år 1199.

Hotel The Hans (4). Frukost.*

Dag 3 Delhi - Varanasi: Aarti-ceremoni

Efter en tidig frukost åker vi till flygplatsen för att flyga till Varanasi. Detta är hinduernas heligaste stad och dessutom den äldsta fortfarande bebodda staden i Indien. Staden har en historia som sträcker sig till i alla fall 500 f Kr och Mark Twain skrev "Benares (tidigare namn för Varanasi) is older than history, older than tradition, older even than legend and looks twice as old as all of them put together". Senare på eftermiddagen åker vi in till den myllrande staden för att bekanta oss närmare med dess berömda *ghats*. På kvällen upplever vi Aarti, ett ljus-, trumslagar- och hymnspel utfört av präster vid Ganges strandkant. Det blir en magisk stämning när människor samlas och ljuset spelar i Ganges - en oförlömlig upplevelse!



Hotel Rivatas by Ideal (5). Frukost.*

Dag 4 Varanasi: Båttur, stadsrundtur och Sarnath



Tidigt på morgonen åker vi ner till den heliga floden Ganges. Här går vi ombord på en mindre båt för en guidad tur i gryningen. Det är en nästan magisk upplevelse att se stadens tempel och byggnader i det orangefärgade ljuset alltmedan pilgrimerna kommer ner till stadens 84 ghats för att ta ett morgondopp i floden. Efter båtturen får vi en guidad rundtur i denna fascinerande

KON-TIKI RESOR

stad, som naturligtvis är uppsatt på världsarvslistan. Den mest spektakulära av stadens ghats är Marnikarnika, där döda insvepta kroppar bärs ner på bår och bränns på speciella vedbål innan askan sprids i Ganges. Ritualen utförs av familjen enligt bestämda steg och den döde når direkt brahman/himlen utan återfödelse på detta vis. Varanasi är verkligen en mycket annorlunda stad - var annars får man tränga sig



En av många sadhus i Varanasi

förbi heliga kor i de tränga gränderna där heliga män, så kallade *sadhus*, sitter och mediterar? Vi återvänder sedan till hotellet för frukost. På eftermiddagen besöker vi Sarnath, som ligger 13 kilometer från Varanasi. Detta är en av de fyra platser som Buddha utnämnde som viktiga pilgrimsmål för buddhister och Sarnath var den plats där Gautama Buddha först började predika sin lära.

Hotel Rivatas by Ideal (5). Frukost.*

Dag 5 Varanasi - Agra: Mohabbat the Taj

På förmiddagen åker vi ut till flygplatsen för att flyga direkt till Agra. Denna stad var från 1586 till 1658 huvudstad för mogulriket, men är idag mest känt för det berömda mausoleet Taj Mahal. På kvällen ser vi den traditionella föreställningen Mohabbat the Taj, en teater/musik/dansföreställning om Shah-e-Jahan, Indiens femte mogulkejsare som på 1600-talet uppförde Taj Mahal som ett minnesmärke för sitt livs stora kärlek – Mumtaz Mahal. Vi får uppleva en spektakulär och rörande show, innan vi åker tillbaka till hotellet.

Hotel Mansingh Palace Agra (4). Frukost.*

Dag 6 Agra: Taj Mahal och Agra fort



Fantastiska Taj Mahal!

Idag väntar oss något alldeles speciellt på förmiddagen: Taj Mahal! Detta fantastiska mausoleum, det byggdes av mogulhärskaren Shah Jahan åt sin älsklingshustru Mumtaz Mahal, är något alldeles speciellt med sina skimrande vita marmorväggar och vackra dekorationer. Taj Mahal togs redan 1983 upp på Unescos världsarvslista med motiveringen "ett universellt beundrat mästerverk bland världsarv". Den 7 juli 2007

utsågs mausoleet till ett av världens sju nya underverk. Efter besöket här så fortsätter vi till stadens andra stora sevärdhet, Agra Fort. Detta vackra fort, byggt 1156 i röd sandsten, blev Shah Jahans fängelse när han spärrades in här av sin son Aurangzeb.

Hotel Mansingh Palace Agra (4). Frukost.*

Dag 7 Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur

Vi lämnar idag Agra och reser mot Jaipur, en resa på 235 km som tar cirka fem timmar. På vägen besöker vi Fatehpur Sikri, som också det är uppsatt på Unescos världsarvslista. Staden var huvudstad för mogulriket från 1569 fram till dess att den övergavs 1585, troligen på grund av vattenbrist. Vi ser

KON-TIKI RESOR

här ett stort och imponerande palatsområde samt en av Indiens största moskéer. På eftermiddagen anländer vi till Jaipur som är huvudstad i Rajasthan. Staden byggdes på 1720-talet och kallas för "den rosa staden" eftersom stormogulen ville att byggnaderna skulle se ut som röd sandsten och därför lät måla samtliga byggnader rosa!

Hotel Ramada Jaipur (4). Frukost.*

Dag 8 Jaipur: Stadsrundtur och matlagningskurs

På morgonen börjar vi vår stadsrundtur i Jaipur med att åka upp till Amber Fort, varifrån man har en fantastisk utsikt över staden och dess omgivningar. Fortet började byggas i början av 1600-talet under Rajan (en kunglig titel) Man Singh I och utsmyckningarna i de olika salarna är verkligen imponerande. I staden innanför murarna finns palatset och ett av de fem astronomiska observatorier



Vindarnas palats

som maharadjan Sawai Jai Singh lät bygga. Precis utanför murarna finns Jaipurs kanske mest berömda sevärdhet - Vindarnas palats, byggt 1799. På eftermiddagen besöker vi den livliga marknaden Johari Bazaar, där allt mellan himmel och jord säljs - det är ett härligt folkliv! En av höjdpunkterna med att resa i Indien är förstas maten. På kvällen kommer vi att besöka en lokal familj för att lära oss mer om indisk matlagning: hur man tillreder maten, vilka kryddor som används och mycket mer. Naturligtvis så stannar vi kvar hos dem och äter den mat vi har tillagat och får även tillfälle att fråga dem mer om vardagslivet i denna världens näst folkrikaste stat.

Hotel Ramada Jaipur (4). Frukost, middag.*

Dag 9 Jaipur - Pushkar: Kamelfestivalen



Vid en av Pushkars ghats

Efter frukost lämnar vi Jaipur och kör i drygt tre timmar (cirka 150 km) till den lilla heliga staden Pushkar. Sägner säger att skaparguden Brahma släppte ner en lotusblomma till jorden och de tre kronbladen som föll blev till sjöar, varav den ena, Karthik Purnima, är belägen mitt i Pushkar. Runt sjön finns 52 ghats och pilgrimer vallfärdar hit för att bada, offra och rensa själen från orenheter. Vandra runt den charmiga sjön på marmortrappor och stöt på apor, *sadhus* och pilgrimer som utför *puja* (offerbön). Staden har över 400 tempel och då den är en av Indiens

heligaste platser är kött och alkohol förbjudet. Pushkar är säte för Indiens största kamelmärnad "Pushkar Camel Mela" som hålls årligen i november och vi anländer mitt i festligheterna! På eftermiddagen besöker vi Pushkars heliga sjö och Brahma-templet, som är en av de mycket få som är tillägnad Lord Brahma. I Pushkar bor vi i Rajasthan Royal Desert Camp, ett lyxigare tältområde som byggs upp under festivalen en bit ifrån kamelmärnaden. Det är bekväma tält som samtliga har egen dusch och WC.

Rajasthan Royal Desert Camp. Frukost.

KON-TIKI RESOR

Dag 10 Pushkar: Kamelfestivalen och Ajmer

Idag har vi en hel dag att delta i och utforska en av Indiens äldsta melor (marknader). Festivalen pågår i drygt två veckor och folk kommer från hela Rajasthan, och många längre bort än så, för att sälja kameler men även kor, får och getter och bada i den heliga sjön. På marknadsområdet anordnas kamelkapploppning, skönhetstävlingar för kameler, bazaarer, traditionell musik och dans - det är en folkfest av stora mått! På kvällen gör vi en utflykt till den genuina och smått kaotiska staden Ajmer strax utanför Pushkar. Ajmer är en viktig stad i Rajasthans islamiska historia och ursprung. Vi besöker helgedomen Dargah Sharif som ligger vid vackra Nizam Gate mitt i centrum. I Ajmer ser du fullt av kärror och åkdon som dras av olika djur och det är lätt att bli hög på alla intryck i form av ljud, folkvimmel och dofter. Staden är även känd för sin utsökta marinerade och grillade kebab.

Rajasthan Royal Desert Camp. Frukost.



Kamelfestivalen i Pushkar är en upplevelse för alla sinnen

Dag 11 Pushkar - Jodhpur



Jodhpur gör skäl för sitt smeknamn - den blå staden!

Efter frukost och drygt fem timmars färd (cirka 220 km) når vi Jodhpur, den blå staden, i utkanten av Tharöknen. Jodhpur är Rajasthans näst största stad och tillhörde kungadömet Marwar. Staden grundades på 1450-talet och över gamla staden tronar fortet Mehrangarh på en bergsklippa. De blåmålade husen har sitt ursprung i att brahminerna, prästerna, målade sina hus i blått för att markera sin status. I natt bor vi på ett charmigt heritage-hotell från 1800-talet med historisk interiör och fina innergårdar. På kvällen

kommer vi att åka in till staden för att där se det berömda klocktornet, som har kommit att bli något av ett kännemärke för Jodhpur. Här i närheten ligger även den spännande marknaden Sardar, där vi kommer att ha egen tid att vandra runt i. Som alltid när det gäller marknader i Indien så är det ett härligt folkliv och här säljs allt från grönsaker och kryddor till silver och hantverk.

The Kothi Heritage (3). Frukost.*

Dag 12 Jodhpur: Fortet Mehrangarh och Jaswant Thada - Bikaner

På morgonen besöker vi ett av Indiens största fort, Mehrangarh, med en fantastisk utsikt över staden. Fortet byggdes under Rao Jodha, grundaren av Jodhpur, omkring 1460. Inuti fortet finns ett flertal palats, stora innergårdar och detaljrika sniderier. Vi fortsätter sedan till Jaswant Thada, en vacker begravningsplats för riket Marwars kungar, byggt i marmor. Därefter lämnar vi Jodhpur och reser cirka fem timmar nordöst (243 km) till ökenstaden och utposten Bikaner, belägen mitt i Tharöknen. Bikaner,



Vi har en storslagen utsikt över Jodhpur från fortet Mehrangarh!

KON-TIKI RESOR

som grundades 1486, är en gammal handelsplats och knutpunkt för kamelrutter. En sju kilometer lång stadsmur med fina portar omger staden. Några landmärken i Bikaner är det imponerande fortet Junagarh och palatset Lallgarh, där vi också bor denna natt, båda byggda i rödrosa sandsten. Fortfarande är fordon dragna av djur mer vanliga än bilar i staden! På kvällen gör vi en utflykt till ett "camp" i öknen där vi får prova på kamelridning och traditionell grillad mat. Natten tillbringas vi på en imponerande *haveli*, traditionellt palats, från 1926. Interiören är rikt utsmyckad och man känner verkligen historiens vingar här!

The Lallgarh Palace Hotel (3). Frukost, middag.*

Dag 13 Bikaner: Stadsrundtur -



Att besöka råtttemplet är en mycket annorlunda upplevelse!

Vi inleder dagen med en halvdagstur som inkluderar besök på Junagarh Fort och vårt hotells museum. Junagarh Fort och murar är byggda under 1500-talet och innanför finns flera vackra palats och tempel. Den moderna staden Bikaner har byggts runt fortet. Härifrån åker vi till Karni Mata, det kända råtttemplet, utanför staden. Templet byggdes under tidigt 1900-tal av Maharaja Ganga Singh till minne av kvinnan Karni Mata. Legenderna berättar att denna kvinnas styvson drunknade

i en sjö i närheten. Karni Mata ska då ha bitt Yama, dödsjuden, om att ge livet tillbaka till sin styvson. Yama vägrade först men gav sedan med sig och tillät framöver både styvsonen och Karni Matas söder att reinkarneras som råttor. I templet idag lever cirka 20 000 heliga svarta råttor, "kabbas". Det finns även några vita råttor som anses extra heliga då de tros vara inkarnationer av Karni Mata själv och hennes fyra söner. På eftermiddagen kommer vi att ha några timmar på egen hand för att fortsätta utforska den ensliga ökenstad innan vi senare på kvällen åker till tågstationen för att ta natttåget tillbaka till Delhi. Kupéerna är luftkonditionerade och rymmer sex sängar, de övre nedfällbara. Kudde, lakan och täcke ingår. Det är något speciellt med att resa med tåg i Indien och det bjuds ofta på spännande möten med andra resenärer och försäljare medan landsbygden passerar utanför fönstret. Kaoset vid stationerna brukar dessutom vara väldigt underhållande! Resan tar cirka åtta timmar. Faktiskt så är de indiska järnvägarna världens sjunde största arbetsgivare, med cirka 1,4 miljoner anställda.

Övernattning ombord på tåget. Frukost.

Dag 14 - Delhi: Stadsrundtur i Old Delhi

Vid ankomsten till Delhi vid sextiden på morgonen så möts vi vid ankomsten och körs till vårt hotell, som ligger nära flygplatsen då vi har ett tidigt flyg imorgon. Vi har tillgång till våra rum direkt vid ankomsten. Efter några lediga timmar så åker vi ut på en stadsrundtur i stadens gamla stadsdel, Old Delhi. Vi börjar med att beundra Röda fortet från utsidan. Denna imponerande befästning, som lät byggas av Shah



Jahan mellan 1638-1648 efter att denne kejsare flyttat sin huvudstad från Agra till Delhi, är uppsatt på Unescos världsarvslista. Fortet har fått sitt namn från den massiva, 2,6 km lång och 16-33 meter hög, röda sandstensmur som omger komplexet. Som mest bodde här hela 3 000 människor! Vi fortsätter sedan till Jama Masjid, en av Indiens största moskéer. Innergården i moskén rymmer upp emot 25 000 människor och även denna byggdes under Shah Jahan. Naturligtvis besöker vi också den myllrande och smått kaotiska bazaaren Chandni Chowk, som verkligen är något av en

KON-TIKI RESOR

sammanfattning Indien: färger, ljud, lukter, heliga kor mitt i allt och massor med människor som är på väg någonstans - det är verkligen ett härligt land vi har upptäckt dessa veckor. Vi får prova på att åka cykelrickshaw genom marknadens gränder innan vi åker vidare till Rajghat som är Mahatma Gandhis kremerings- och minnesplats. Rajghat är en fridfull park som även är minnesplats för många andra högt uppsatta personer.

Hotel Ibis Aerocity (3). Frukost.*

Dag 15 Delhi - Sverige

En tidig transfer, flyget går redan strax före sju på morgonen, tar oss den korta sträckan till flygplatsen. Vi flyger med Turkish Airlines till Istanbul, där vi landar på förmiddagen. Efter några timmars väntan fortsätter vi sedan med samma flygbolag till Stockholm, Göteborg eller Köpenhamn, där vi landar åter på eftermiddagen - många upplevelser och erfarenheter rikare.

Måltider ombord på planen.

Pris per person	27 900 kr
Enkelrumstillägg	4 900 kr
Betalningar vid bokning	
Anmälningavgift per person	3 000 kr
Slutbetalning per person	24 900 kr
Övrig information	
Antal resenärer	Min 8, max 18
Möjliga anslutningsorter	Stockholm, Göteborg, Köpenhamn
Villkor vid avbokning	
> 42 dagar före avresa	Anmälningavgiften är förverkad
42-0 dagar före avresa	100 % av resans pris

Eventuellt enkelrumstillägg betalas i samband med slutbetalningen. Anmälningavgiften betalas inom en vecka efter att bekräftelse erhållits, slutbetalningen betalas sex veckor före avresa.

Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris. Kontrollera vad din hemförsäkring täcker. Ofta finns det möjlighet att komplettera med reseskydd. Ett avbeställningsskydd ger möjlighet att boka av resan vid till exempel sjukdom. Genom oss kan du köpa avbeställningsförsäkring genom Gouda reseförsäkringar. För mer information om denna se deras hemsida, www.gouda-rf.se. Denna försäkring måste betalas i samband med anmälningavgiften och kostnaden är 5 % av resans pris. Vi hjälper er mer än gärna med att teckna försäkringen och behöver i sådana fall era personnummer. Kontakta oss om detta är av intresse.

Vad ingår i resans pris?

- Flyg Sverige-Delhi t/r med Turkish Airlines
- Flyg Delhi-Varanasi med IndiGo
- Flyg Varanasi-Agra med Air India
- Svensk färdledare
- Engelsktalande specialistguider
- Logi på beskrivna hotell eller alternativ med likvärdig standard
- Transfers, transporter och utflykter beskrivna i programmet
- Måltider beskrivna i programmet
- Inträdesavgifter under utflykter
- Visumkostnad
- Flygskatter och bränsletillägg
- Informationsmaterial

KON-TIKI RESOR

Vad ingår ej i resans pris?

- Måltider utöver de nämnda i programmet
- Måltidsdrycker till inkluderade måltider
- Egna utgifter
- Avbeställningsskydd
- Eventuell dricks till lokala guider och chaufförer



KON-TIKI RESOR



Upplevelser utöver det vanliga!

Roslagsgatan 58, 113 54 Stockholm
Telefon: 08-31 26 00 E-post: info@kon-tikiresor.se Internet: www.kon-tikiresor.se