

KON-TIKI RESOR

Norra Sudan

Resdatum

2019

22-31 oktober

Efter varje dag framgår vilket hotell samt vilka måltider som är inkluderade i resans pris. Transfers och utflykter sker med fyrhjulsdrivna fordon med plats för 3-4 resenärer beroende på fordonstyp. Svensk färdledare och engelsktalande guide medföljer under hela resan. Vi ber er observera att såväl pris som färdplan är preliminära och kan komma att ändras på grund av omständigheter utanför Kon-Tiki Resors kontroll, som t.ex. ändrade valutakurser, tidtabeller, myndighetsdirektiv, strejker, väder, överbokningar etc.



Dag 1 Sverige - Khartoum, Sudan

Vi flyger mitt på dagen från Stockholm, Göteborg eller Köpenhamn med Turkish Airlines till Istanbul. Härifrån fortsätter vi efter några timmars väntan med samma flygbolag direkt till Khartoum, Sudans huvudstad, där vi landar vid tvåtiden på natten. Efter att ha fått våra väskor så åker vi till vårt hotell, som ligger nära Blå Nilen och är ett av stadens mest anrika hotell. Det byggdes i slutet av 1800-talet och har sett många berömda gäster som till exempel Thomas Cook, Winston Churchill och Drottning Victoria.
Grand Holiday Villa Hotel (4).*
Måltider ombord på planen.



Dag 2 Khartoum: Stadsrundtur

Vi börjar dagens stadsrundtur med att besöka det arkeologiska museet, med dess imponerande samlingar från det forna Egypten och Nubien. Här finns även två

KON-TIKI RESOR

tempel som räddades av Unesco från området runt Nassersjön som översvämmades när dammen där byggdes. Vi åker sedan över platsen där den Blå Nilen möter den Vita Nilen till Omdurman, som idag ses som en del av Khartoum. Det var här som det berömda Slaget vid Omdurman ägde rum 1898 då britterna besegrade de trupper som leddes av Abdullah al-Taashi, efterträdaren till den självutnämnde *mahdin* Muhammad Ahmed. Här ser vi mahdins grav från utsidan innan vi äter lunch på en trevlig restaurang vid Nilen. Eftermiddagen börjar vi med att besöka Muhammad Ahmeds forna hus, där det idag finns ett intressant litet historiskt museum innan vi avslutar stadsrundturen med något som är ett måste - en promenad i den vindlande *souken*, marknadsområdet, där man hittar allt mellan himmel och jord. Det är ett härligt folkliv och vi kommer att ha möjlighet att ta en kopp te på något av de traditionella tehusen och bara njuta av alla färger, lukter och intryck. På kvällen kommer vi att få vara med om något speciellt - Nubabrottning! Denna traditionella idrott är mycket stor bland Nubafolket och lika intressant som matcherna är livet bland åskådarna.

Grand Holiday Villa Hotel (4)*. Frukost, lunch.

Dag 3 Khartoum - Karima



Det heliga berget Jebel Barkal

Efter frukost lämnar vi huvudstaden bakom oss och reser norrut genom Västra öknen. Under resorna delar vi upp oss i fyrhjulsdrivna fordon och alla kommer att få en fönsterplats. Vi gör flera stopp längs vägen och det första av dessa är vid den vackra oasen Wadi Muqaddam med sina många akaciaträd, där vi äter lunch på något av de traditionella tehusen. På eftermiddagen kommer vi fram till vårt charmiga hotell, byggt i traditionell stil, som ligger precis vid Nilen och vid foten av berget Jebel Barkal. Detta berg ansågs som heligt både av de gamla egyptierna och de nubiska faraonerna. Faktiskt ses berget

fortfarande som heligt av människorna här. Vi avslutar dagen med en promenad uppför berget, som bara är knappt 100 meter högt, och ser solen gå ned över det vidsträckta landskapet.

Nubian Rest-house (3)*. Frukost, lunch, middag.

Dag 4 Karima: Jebel Barkal, gravfältet El Kurru och dervisch-ceremoni

Jebel betyder berg på arabiska och Jebel Barkal har i årtusenden varit ett landmärke i detta annars så flacka område. Vid foten av detta vackra röda sandstensberg ligger lämningar efter ett mäktigt tempel tillägnat de nubiska faraonerna och deras beskyddare guden Amon. Från dessa ruiner står flera stora, skulpterade granitstycken som man antar skulle stå längsmed vägen ner till en hamn vid Nilen. Amons tempel tros vara från 1200-talet f Kr men förstörades och byggdes till under de århundraden som följde. När romarna erövrade Nubien 25-24 f Kr lät man förstöra



Vackert dekorerade pelare i Amons tempel

Vackert dekorerade pelare i Amons tempel

stora delar av templet, men den kushitiska kungen Natakamani lät restaurera det. Jebel Barkal och de kringliggande templen är naturligtvis uppsatta på Unescos lista över världsarv. Vi fortsätter sedan söderut till byn El Kurru, där vi finner en av den forna huvudstaden Napatas begravningsplatser, så kallade nekropoler. Här begravdes medlemmar av den kungliga familjen mellan cirka 800 f Kr till 300 f Kr. Här ser vi resans första pyramider - det är fascinerande att Sudan har fler sådana än Egypten! Vi har möjlighet att utforska en grav utgrävd i klippan under pyramiderna. Den är delvis kollapsad, men målningarna är förvånansvärt väl bevarade och mycket vackra. På vägen tillbaka till Karima så besöker vi en intressant plats med förstenad skog - Sudan har mycket att erbjuda besökaren! Senare på kvällen bjuds vi på en

KON-TIKI RESOR

fascinerande dervisch-ceremoni, som hålls på fredagar. Dansarna, oftast klädda i röda och gröna kläder, intensifierar sin dans hela tiden för att nå den religiösa extasen som är syftet med denna ceremoni.

Nubian Rest-house (3). Frukost, lunch, middag.*

Dag 5 Karima: Gamla Dongola och nubiska byar



Vacker och typisk dekoration på ett nubiskt hus

Tidigt på morgonen åker vi iväg för dagens långa, men mycket intressanta, utflykt. Vi följer Nilen och når så småningom gamla Dongola, en övergiven stad som grundades på 400-talet e Kr som en befästning men bosättningar växte snart upp runt fortet. Fram till 1300-talet så var Dongola huvudstad för det makurianska riket och blev en viktig knypunkt för karavaner. På slutet av 600-talet så byggdes den stora kyrkan, som tros ha varit stadens katedral, över den tidigare kyrkan. Fortfarande kan vi se de rikt dekorerade marmorkolumnerna och kan få en bild av hur den en gång såg ut. Under dagen kommer vi också att utforska de nubiska byarna. Vi

befinner oss i centrum för den nubiska delen av Sudan och denna del av landet är mer liberal än andra, till exempel är det vanligt att se kvinnor utan sjal och nubierna är även mer öppna för utlänningar än andra sudaneser. Det är inte ovanligt att bli inbjuden på en kopp te och sötsaker! De nubiska husen är en av de främsta attraktionerna i detta område, många är vackert målade med färggranna mönster och blommor.

Nubian Rest-house (3). Frukost, lunch, middag.*

Dag 6 Karima: Marknaden, Båttur på Nilen och nekropolen Nuri

Det finns inget bättre sätt att få en känsla för ett land än att besöka en marknad! Det är också vad vi börjar dagen med när vi åker den korta sträckan till Karimas marknad. Här går vi runt medan vår guide berättar om vad som säljs. Vi fortsätter sedan ner till Nilen där vi går ombord på en båt för att i lugnt tempo njuta av vyerna och livet längs floden, som i alla tider har varit en förutsättning för att kunna leva i denna annars så ogästvänliga och karga natur. Efter picknick-lunch så



Teförsäljerska på marknaden i Karima

kommer vi att besöka nekropolen Nuri. Här ser vi en mängd pyramider och man har funnit gravar efter hela 21 kungar och 52 drottningar och prinsar. Den äldsta gravan man funnit är kung Taharqas, en av de nubiska faraonerna som härskade mellan 690-664 f Kr. Nuri ingår i världsarvet Jebel Barkal.

Nubian Rest-house (3). Frukost, lunch, middag.*



Besharin-män med sina kameler

Dag 7 Karima - Bajuda - Meroë

Efter att ha korsat Nilen fortsätter vi vår resa genom öken- och stäppområdet Bajuda. Denna del av detta stora område karaktäriseras av svarta basaltberg, ofta konformade, men vi passerar även områden med stenöken och breda dalgångar som korsas av så kallade *wadis*, uttorkade och eroderade flodområden. Vi kommer att göra flera stopp längs vägen för att ta fotografier, då landskapet här verkligen är dramatiskt. Det finns stora chanser att se *besharin*-folkets karavaner med kameler och åsnor längs vägen. Denna

KON-TIKI RESOR

folkgrupp är nomadiserande och slår upp sina enkla hyddor vid de få brunnar som finns i detta mycket torra område. Vi korsar återigen Nilen, denna gång med en lokal färja som brukar vara en sevärdhet i sig - här trängs moderna Toyota Landcruisers med kameler, åsnor och getter! På eftermiddagen kommer vi fram till Meroë och möts av en mäktig syn - över 40 pyramider trängs på toppen av en kulle. Här bor vi bekvämt i permanenta tält med utsikt över pyramiderna. Samtliga tält har egen dusch och WC.

The Meroe Camp (2). Frukost, lunch, middag.*

Dag 8 Meroë: Nekropolen, Tarabil och gamla huvudstaden

Unesco satte upp Meroë på världsarvslistan år 2011 och varför kommer vi att förstå efter dagens utflykt. Meroë tog över som huvudstad efter Napata cirka 280 f Kr men redan på 400-talet f Kr beskriver den grekiske historikern Herodotus Meroë som "alla etiopiernas moderstad". Vi börjar med att besöka det kungliga gravfältet där man kan se lämningar efter de dryga 200 pyramider som en gång stod här. Varje pyramid har sitt eget begravningskapell där väggarna är reliefdekorerade med motiv som



visar scener ur kungens liv samt offergåvor till gudarna. Vi besöker sedan skolan i den lilla byn Tarabil. Denna byggdes av vår agent i landet och under resan kommer vi även att ha med oss material och lämna över denna dag. Vill ni hjälpa till så hör av er så berättar vi hur ni kan gå tillväga. Efter några lediga timmar mitt på dagen så besöker vi lämningarna efter den gamla huvudstaden. Utgrävningar har visat att Meroë täckte ett enormt område och mycket återstår att gräva ut, men redan det vi ser idag är imponerande. I drygt 600 år, fram till cirka 350 e Kr, var detta huvudstaden för det mäktiga kungariket Kush. På kvällen kommer vår kock att hålla en liten kurs för att lära oss hur man lagar Sudans nationalrätt: *ful medames!*

The Meroe Camp (2). Frukost, lunch, middag.*

Dag 9 Meroë - Musawwarat es Sufra - Naqa - Khartoum



Dagens resa går söderut tillbaka mot huvudstaden. Vi stannar och går runt i staden Shendis livliga marknad innan vi når Musawwarat es Sufra, en av resans största sevärdheter. Denna plats, liksom Naqa, ingår i världsarvet Meroë. Musawwarat es Sufra är ett stort meroitiskt tempelkomplex, vars huvuddel byggdes på 200-talet f Kr. Denna täcker en stor yta, cirka 45 000 m² och har ett nästan labyrintliknande upplägg. Här ser vi många skulpturer och figurer föreställande djur, bland annat många elefanter vilket visar på betydelsefulla dessa djur måste ha

varit för denna civilisation. Vissa arkeologer hävdar till och med att en av byggnaderna här kan ha använts för att träna och tämja elefanter. Cirka 600 meter från huvudtemplet ligger Apedemak-templet som vi också besöker innan vi fortsätter till Naqa, den andra av de två center som utvecklades under den meroitiska perioden. Här är öknen mer Saharaliknande, med klippor och sand. Här finner vi ett utsökt tempel tillägnat guden Apedemak från det första århundradet e Kr. Särskilt reliefdekorationen som visar guden med lejonhuvud, farao, ämbetsmän och rituella handlingar är spektakulär. Här finns även en byggnad som visar tydliga inspirationer från såväl egyptisk, romersk och grekisk stil - ett bevis på vilken viktig position staden hade under denna period. Tillbaka i Khartoum har vi tillgång till våra rum fram till

KON-TIKI RESOR

nattens transfer till flygplatsen. På kvällen går vi ut tillsammans för en trevlig avskedsmiddag på den traditionella restaurangen Assaha.

Grand Holiday Villa Hotel (4). Frukost, lunch, middag.*

Dag 10 Khartoum - Sverige

Vid midnatt åker vi ut till flygplatsen för att påbörja vår hemresa. Vi flyger med Turkish Airlines vid tvåtiden på natten direkt till Istanbul, där vi landar på morgonen. Härifrån fortsätter vi med samma flygbolag efter någon timmes väntan till Stockholm, Göteborg eller Köpenhamn, där vi landar åter på förmiddagen - många upplevelser och erfarenheter rikare!

Måltider ombord på planen.

Pris per person	36 900 kr
Enkelrumstillägg	5 400 kr
Betalningar vid bokning	
Anmälningavgift per person	3 000 kr
Slutbetalning per person	33 900 kr
Övrig information	
Antal resenärer	Min 8, max 18
Möjliga anslutningsorter	Stockholm, Göteborg, Köpenhamn
Villkor vid avbokning	
> 42 dagar före avresa	Anmälningavgiften är förverkad
42-0 dagar före avresa	100 % av resans pris

Eventuellt enkelrumstillägg betalas i samband med slutbetalningen. Anmälningavgiften betalas inom en vecka efter att bekräftelse erhållits, slutbetalningen betalas sex veckor före avresa.

Avbeställningsskydd ingår inte i resans pris. Kontrollera vad din hemförsäkring täcker. Ofta finns det möjlighet att komplettera med reseskydd. Ett avbeställningsskydd ger möjlighet att boka av resan vid till exempel sjukdom. Genom oss kan du köpa avbeställningsförsäkring genom Gouda reseförsäkringar. För mer information om denna se deras hemsida, www.gouda-rf.se. Denna försäkring måste betalas i samband med anmälningavgiften och kostnaden är 5 % av resans pris. Vi hjälper er mer än gärna med att teckna försäkringen och behöver i sådana fall era personnummer. Kontakta oss om detta är av intresse.

Vad ingår i resans pris?

- Flyg Sverige-Khartoum t/r med Turkish Airlines
- Svensk färdledare
- Engelsktalande guide
- Logi på beskrivna hotell/camps
- Transfers, transporter (med fyrhjulsdrivna Toyota Land Cruisers eller Toyota Hilux) och utflykter beskrivna i programmet
- Måltider beskrivna i programmet
- Vattenflaskor när vi är utanför Khartoum
- Inträdesavgifter under utflykter
- Visumkostnad
- Flygskatter och bränsletillägg
- Informationsmaterial

KON-TIKI RESOR

Vad ingår ej i resans pris?

- Obligatorisk arkeologisk avgift, fototillstånd och registrering av passet (sker på plats i Khartoum, kostnad f n 260 USD per person)
- Måltider utöver de nämnda i programmet
- Måltidsdrycker till inkluderade måltider
- Egna utgifter
- Avbeställningsskydd
- Eventuell dricks till lokala guider och chaufför

Vackert ökenlandskap längs resan



KON-TIKI RESOR



Upplevelser utöver det vanliga!

Roslagsgatan 58, 113 54 Stockholm

Telefon: 08-31 26 00 E-post: info@kon-tikiresor.se Internet: www.kon-tikiresor.se